



Edmond Öberg - ^{f. 27/8-96} blev musikförf. ^{Död. 12/3-1964}
~~Fabrik~~

Hilmer Ruderman x

David - " - x

Sven Bergman (expedit i Årbergs järnh)

Erik Eriksson (Bor till Urm.
allan E-n)

(x/Broder till Polis Ernst A-n)

My muna memorer:
dec. Regahörn
Pim

Edmond Öberg.

född i Trosa 28 sept 1896.

Den sanna historien om Edmonds.
intresse för musik fick jag berättad
av min mamma & pappa när jag var
barn. Den är en tidstypisk bild av
det samhälle som var - om tider utan
ombanke om dem som hade det svårt -
om griga^(en) handlare, som samtidigt
var engagerade i kommunalpolitiken
som fattigrådsstyrelsens ordförande,
drätselkammarens ordförande samt
stadsfullmäktigledamot.

Edmond var s:a 12 år när detta hände.
Fru Öberg var änka och var vid det
här tillfället utan pengar till mat.
Hon bad att få "krisa" varor hos
en spicerihandlare i Trosa. (Abs ej
Ratts Eklinds). Det fick hon inte, men
handlaren sade då - Edmond har ju
en fiol - lämna den i pant. Fru Öberg
gick hem efter fiolen och fick varor
för 15. eller 20 kr. Hon skulle komma
& betala inom 14 dagar så skulle hon
få tillbaka fiolen. Det tog nu några
fler än 14 dagar innan hon skrapat
ihop den aktuella kronorna. När
hon kom till handlaren nekade
han att lämna fiolen - det var

ju några dagar försent.

Min morfar Isaac Andersson, som i många liknande fall hjälpte till där det behövdes och han kunde, fick nu besök av fru Öberg.

Hon berättade för honom om fiolen, och "simmet" som är hos morfar. Edmond hade hela tiden varit ledsen för att han ej hade sin fiol att spela på.

Morfar gick raka vägen upp till handlarern och skällde "ut" honom, och meddelade samtidigt att nu var det sluthandlat i den affären. Det var ett stort avbräck för handlarern, då morfars huskäll, som var något av ett gästgiveri, gjorde av med mycket spicerier. Efter vad man kan kalla "arbön" rättade förhållanden mellan morfar o handlarern till sig efter en tid.

~~Morfar~~ Morfar stegade nu raka vägen till krogan, där det alltid satt gubbar från både Tona och Skärgården som han var god vän med. Han berättade nu historien om Edmond och hans fiol - hade 10 kronor på krogbordet och fjer de andra att göra det samma. Hur mycket pengar det blev, vet jag ej, men två

Edmond blev tidigare musikerlönfäst vid 1/3 i Falun där han avancerade till musikfäst. Vid sin pensionering 35 år senare hade han anställning som musiktillvare vid musikskolan i Sala "Grosalundsprojektarna"

av gubbarna skulle åka med båten (Örn eller Hällsviken) till Slockhamn någon därpå. Som fick nu i uppdrag att köpa en fiol, vilket och skedde och Edmond fick sin fiol. Sedan Edmond började sin musikutbildning vid militär musik i Skängrås, hann han spela en hel del dansmusik i det välkända Tröskapellet som kallade sig "Grosalundsprojektarna". Detta därför att bröderna Perid och Hilmer Andersson från gården Grosalund ingick i kapellet.



Edmond O'berg dog 12 mars 1964, och är begravd på gamla kyrkog. i Jönköpings grar

- Från v. Edmond O'berg.
- (x Bröder till Polis Ernst & m)
- Hilmer Andersson x
- Perid Andersson x
- Sven Bergman (Bidräde i Ålberg järnhandel)
- Erik Eriksson (Bror till Urm)
- Allan E-m

