

Eskilstunabor på Sparreholmsfest

Till vänster stämmans yngste deltagare, 14-åriga Arne Borg, på mittbilden den äldste, Albert Blomkvist, som är 79 år, och till höger ett av ekipagen, som forslade spelmännen till stämman.

Eskilstuna-Kurirens söndagsutflykt till Sparreholm och hembygdsfesten där blev en på alla punkter lyckad tillställning. Vädrets makter var nådiga och lät solen skina hela dagen, så att de, som så ville, kunde ta sig ett dopp i Båven. Omkring 150 personer deltog i utfärden.

Efter en busstur till Hyltinge bevistade man gudstjänsten i kyrkan och fick också tillfälle att övervara ett barndop. Kantor Gerhard Lanninger berättade om kyrkans historia och visade en vacker brudkrona, varefter färden gick vidare genom den kilometerlånga allén upp till Sparreholms slott. Slottet besågs under sakkunnig ledning och det gavs även tillfälle att se stallet, parken och växthuset. Vid halv tvåtiden började de första spelmännen anlända till hembygdsfesten och spelmansstämman på slottets ägor. En del färdades i karosser och andra åter i gamla, glatt målade bilar. Greve Welam Wachtmeister hälsningstalade och spelmännen, samtliga från Sörmlands spelmansförbund, spelade några av sina glada låtar. Greve Wachtmeister inbjöd spelmännen att även de bese slottet, och eskilstunaborna passade på att dricka sitt

kaffe vid ett trevligt dukat långbord nere på festplatsen en bit från slottet.

Det dröjde inte länge förrän spelmännen med ordföranden i förbundet, den gemytliga Gustaf Wetter, i spetsen, kom ned till festplatsen och underhöll de kaffedrickande och övriga festbesökare med musik.

Yngst bland spelmännen var 14-åriga Arne Borg, som behandlade sin fiol med skicklighet, trots att han bara spelat ett år och inte kan noter. Han har dock lovat hr Wetter att snarast börja med notläsandet, så han kan lära sig spela som sin far, vilken också är medlem av Sörmlands spelmansförbund.

Hela eftermiddagen gick under spel och lekar. De senare leddes av Skansens i Stockholm populära lekledare, disponent Knut Ringqvist. Vid åttatiden på kvällen anträdde hemresan av eskilstunaborna, som trots att de flesta nog kände sig lite trötta efter dagens omväxlande program, överröstade bussmotorns brummande med muntert prat och glada skratt.

Den typiska sörmlandsbygd, som valts för hembygdsfesten, det strålande solskenet och spelmän-

nens musik gjorde sitt till för att ge intryck av en äktsvensk högsommardag.

Patsy.