

Katrineholms-Kuriren måndagen den 23 mars 1953

Folkdansare 30-årsjubilerar



SGU:s gamla folkdansare vid 30-årsträffen. I främre raden från vänster: Halvar Ericsson, Karl Lindström, Svea Pettersson, Gertrud Bergelin, Svea Lind, Agnes Andersson, Evert Ericsson, Gösta Findhé, och i bakre raden från vänster Tore Dahlqvist, Emrik Pettersson, Rut Lindström, Harriet Karpman, Sonja Findhé, John Hellgren och Harry Bergelin.

Det folkdanslag, som arbetade inom Katrineholms SGU för 30 år sedan, hade i lördags en jubileumsträff på Privathemmet. Kvällen förflyt under den bästa stämning, och bl. a. försökte man sig på de gamla danserna. I träffen deltog 24 personer, nämligen utom lagets medlemmar också deras anhöriga och några som varit med i ett tidigare danslag.

Det 30-årsjubilerande folkdanslaget började dansa år 1918 och var i verksamhet till 1923. Laget bestod av sex par, och två spelmän hade man till sitt förfogande. Skicklig och uppskattad ledarinna var fröken Hilda Eriksson, senare gift Fredriksson. Hon finns inte längre i livet. Före jubileumsfestligheten hölls en minnesstund vid hennes grav på Katrineholms kyrkogård. Hr John Hellgren talade och lade ned en bukett från folkdanskamraterna.

Festligheten på Privathemmet blev synnerligen trevlig. Till fiol- och pianomusik av hr Gösta Findhé och fru Karin Eriksson försökte man återuppliva vad man kom ihåg av de gamla danserna, och att det var roligt, säger sig självt. Telegram anlände från sådana medlemmar, som inte kunnat komma. Alla var eniga om att liknande träffar måste ordnas också i fortsättningen.

Katrineholms-Kuriren

onsdagen den 8 april 1953

75 år

75 år fyller på fredag trädgårdsarbetaren Hjalmar Gabrielson, Vingåker, tidigare i 40 år bosatt vid Abrostugan. Sin första anställning hade han vid Brene gård, och han har senare arbetat i Kjesäters trädgård och vid Sävstaholms gård. Fortfarande ägnar han sig åt trädgårdsarbete. Hr Gabrielson är son till den kände spelmannen Gabriel Jonsson, och själv trakterar han munspel.

Katrineholms-Kuriren

onsdagen den 8 april 1953

HYLLNINGAR

— Förrre banvakten Johan Alfred Johansson, Sparreholm, blev livligt hyllad på sin 90-årsdag. Han uppvaktades på morgonen av personalen på hemmet, och fram på dagen kom släkt och vänner och f.d. arbetskamrater. Pensionärsföreningen uppvaktade genom förrre stationsinspektör Herman Törnblom och f. d. lokföraren G. L. Leander, Malmköping, och missionsförsamlingen i Malmköping genom pastor A. Jahnson. Nittioåringen var i högform, berättade historier och spelade fiol. Förr var den gamle känd för sin musikalitet. Över 500 melodier och låtar finns noterade i hans fenomenala minne. Blommor i mängd överlämnades