



Spelmansfröjd och stråkarnas "julafton" var det när Södermanlands spelmannslag på lördagskvällen höll årsfest på Stadshuset i Eskilstuna. Ett 50-tal spelmän från olika delar av landskapet fick rika tillfällen att odla sitt gemensamma intresse. På bilden ses ledaren för stämman hr Gustaf Wetter, Katrineholm tillsammans med Arvid Johansson som varit med sedan starten 1925.

Storpolskan tidning för sörmlandsspelmän

Södermanlands spelmannsförbund höll på söndagen årsmöte i ABF:s föreläsningssal i Eskilstuna. Då det fanns en hel del angelägenheter av intern karaktär att behandla tog mötet flera timmar. En nyhet för 1954 är spelmännens tidning Storpolskan, som hittills kommit i ett exemplar. Då försöket slagit synnerligen väl ut beslöt årsmötet att man även i fortsättningen skall utge Storpolskan. Vidare beslöts enhälligt att årsavgiften skall höjas från 5 till 10 kr., detta för att täcka de kostnader som tidningen drar.

Detta var förbundets trettonde årsmöte. Redan 1922 var det visserligen på tal att man skulle bilda ett spelmannsförbund, men en hel del saker kom emellan och först 1925 kom den egentliga starten. Sedan dess har förbundet

utvecklats kraftigt och nu räknar man 213 medlemmar. Spelmannslag finns i Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Gnesta, Stockholm, Nynäshamn, Kungsör och Vingåker.

Förbundet beslutade även att ingå i International Folk Music Council i London.

Till ordförande valdes hr Gustaf Wetter, Katrineholm. Styrelsen i övrigt omvaldes och består av musikkonsulent J. M. Johansson, Sködinge, hrr Konrad Eriksson, Katrineholm, Nils Edvardsson och Åke Käll, Stockholm.

Till valberedning utsågs Axel Andersson, Vadsbro, Arvid Karlsson, Nyköping, och Gustav Nordin, Runtuna.

Efter förhandlingarna berättade Gustaf Wetter om spelmännen Axel Axelsson och Melker Andersson från Östertorp, Åby. Käseriet ledsagades med musikillustrationer av Evert Melin och Olof Karlqvist.

7/2

fam-
In-
Scas

Katrineholms-Kuriren Måndagen den 7 februari 1955

Sensation på spelmannsmötet Gustaf Wetter blev åter bas



Återinträdande ordföranden Gustaf Wetter, Katrineholm, till höger i samspråk med en annan spelman, hr Arvid Johansson, Katrineholm.

Sörmlands spelmannsförbund har under veckohelgen haft årsmöte i Eskilstuna, varvid den sensationen inträffade att Gustaf Wetter, Katrineholm, återinträdde som ordförande i förbundet efter Jan Martin Johansson. Sköldinge, vars engagemang inom andra verksamhetsgrenar hindrat honom från att i tillräcklig omfattning ägna omsorg åt förbundets administrativa frågor.

Gustaf Wetter valdes mot sin vilja. Han vägrade acceptera valet som fattades i enlighet med god parlamentarisk praxis. Men alla Sörmlands spelmannar vet att Wetter kommer att ägna förbundet all den arbetsförmåga han är maktig — och den är som bekant inte liten. trots att halsan inte längre är den allra bästa. Kassören Konrad Eriksson, Katrineholm, som hotat avgå accepterade under sådana förhållanden omval. Han accepterade detta endast under givna förutsättningar och när dessa garanterades hade han ingenting emot att alltjämt hålla ett stadigt grepp om penningpungen.

Jan Martin Johansson sitter

kvar i styrelsen vilken också förstärktes med Alvar Rosén, Katrineholm, som blir adjungerad ledamot och därigenom tillförsäkras möjligheten att fullfölja det arbete han redan påbörjat, nämligen att ordna förbundets arkiv — som för övrigt torde vara det förnämsta bland landets alla spelmannsförbund.

Kvarstående ledamöter i styrelsen är sekreteraren Nils Edvardsson och Nils Koell, Stockholm.

Förbundsstämman beslöt höja årsavgiften från 5 till 10 kronor och tidskriften Storpolskan skall om möjlighet därtill föreligga även under det nva arbetsåret tillställas medlemmarna. Man beslöt också att ansluta sig till den internationella organisation som närmast ansluter sig till spelmannsförbundets intressen.

Glad spelmansträff

En glad spelmansträff hade på lördagskvällen arrangerats i Eskilstuna stadshus där stråkarna gick över strängarna från kl 20 på kvällen till sena natten. Filmer visades och flera framträdanden gjordes, enskilt eller i mindre spelmannslag. Mellan låtarna drack man kaffe och stämningen var den allra bästa.

Södermanlands N

Måndagen den 7 f

**KATRINEH
V. SÖRMLA**

Åsa-elever sj i Sköldinge k

Åsa folkhögskolas elever under sina musiktillfällen under den senaste kursen delat sysslat med kyrkomusik, och tillsammans med vilonister och blåsare — också — visade de vid en konsertstund i Sköldinge på söndagskvällen på att de studerat in.

Körens lärare och sikkonsulent Jan Johansson dirigerade stora kören sjöng bland annat fransk julhymn, arrangerad för kör och instrument av Johansson, en djäknelaspet, av samma arrangerare, en femstämmig kantalet "Jubilate Deo". med god tonbildning rent.

Detsamma gällde sånggrupp, som tillsammans med blockflöjter avslutade stämmningsfulla aftonens gamla tyska och melodier. Kantor Sventelius gav prov på kyrkomusiktider och fram till värd musikonsulent Johansson de på altfiolen satsade på konsert. Han kom med så de olika musiknuren.

I programmet medkontraktsposten Fimera, vilken berättar om tyska ungdomshen kamp. Kollekten var detta hem, men tycksikstuden ganska

Rättelse

I måndagens referensstämman i Eskilstuna en passus om ordföranden som genom hörförhållanden blev vad referenttidningen stod att