

Storspeleman i Sparreholm



HERBERT ERIKSSON
69 år på tisdag

Signaturen trodde ej sina öron då han fick höra att Herbert Eriksson skulle fylla de sextio, men prästbetyget får man tro på, och av detta framgår det att förmanen vid HSB i Sparreholm Herbert Mauritz Eriksson fyller detta jämna antal år på tisdag. Att sång och musik håller sinnet spänstigt har ju alltid sagts och på Herbert E. slår det in till punkt och pricka.

Musiken har allt sedan barndomen varit hans stora passion. Han började i tidiga år fingra på den orgel som fanns i hemmet och fortsatte sedan med bälgaspelet och var redan i 12-årsåldern i farten att spela dansmusik. Han medverkade också med sina toner till de stumfilmer som kördes av Røndell från Flen som nog äldre sparreholmare har i minne. Efter orgel och dragspel fick Herbert håg för fiolspelning och började ta lektioner för kantor Malkoim Krän och sedan dess har fiolen varit hans huvudinstrument. Han har också med framgång provat på lutan och pianot.

Herbert Eriksson har givetvis blivit livligt engagerad i musikkivet på trakten och har medverkat på ett otal danstillställningar såväl med egen orkester som i andra sammanhang. Han har också medverkat i kyrkliga sammanhang och glatt mångt brudpar med sina toner. Han har varit medlem i Flens orkesterförening där han en tid satt kamrat med den kände dr Henriksson i 1:a stämman.

Sparreholms ABF-orkester var Herbert initiativtagare till och var också ledare och repetitör för denna.

En mängd ungdomar har han gjort bekanta med fru Musica då han i många år varit lärare i ABF:s musikcirkel. Mångsidig spelman som han är har han även sysslat med allmogemusik och är medlem i Malmabygdens spelmanslag.

där han varit ordförande i kommunalfullmäktige och pensionsnämnden. Närmast sörjes han av maka, född Sohlfelt, fyra söner, Rolf Sage, rektor vid yrkesskolan i Södertälje, Staffan, folkskollärare, Huddinge, Sture, gymnastikdirektör, Linköping, och Stellan, tillsynslärare, Eskilstuna, sonhustrur, barnbarn, bror, f. rektorn Wilhelm Hallberg, Ronneby, samt två systrar, Hulda, bosatt i USA, och Hilma, som bor i Rockneby.

Herbert E. målar också, och några av hans verk hänger på offentliga lokaler i samhället.

Förutom detta har han även medverkat i de sångkörer som funnits i samhället och då både som sångare och extradirigent.

Eriksson är född i Sundbyberg men kom vid tidiga år till Sparreholm med föräldrarna. Han arbetade först en tid vid dåvarande Sparreholms Ångsåg och provade också en tid på att jobba i skogen. År 1920 tog han anställning vid HSB där han avancerat till förman för fabriken tillverkning av köksinredningar.

Nykterhetsrörelsen har alltid legat Eriksson varmt om hjärtat och han var med redan när NOV hade avdelning i Sparreholm. Inom IOGT har han varit LD och har fungerat som ungdomsledare en lång följd av år och som sådan inövat teaterpjäser m. m. med ungdomarna. Han uppförde egna hemmet Furubo 1934 och ägnar sin mycket sparsamma fritid åt detta.

Hn