

Måndagen den 27 juni 1960

terade sin hummel. Lutsångaren sam Lars Andersson från Skogstorp spel sjöng några folkvisor och tre söta flickor från Östergötlandföreningen utdrog ett par gamla koraler. Ett trevligt inslag i festen blev det som sagt när spelmansförbundets allt i allo, Gustaf Wetter, fick närkingarnas silvermärke. Det var Bertil Rydberg, örebro, som i ett spirituellt anförande hyllade Wetter som "en trevlig fähund", d. v. s. en glädjespridare och en eldsjäl.

Programmet slutade med österåkers brudmarschoch sedan hyllade landshövdingen förbundet i ett trivsamt anförande, varpå det blev dans kring majstången för "gamla och unga barn", dans och slutligen middag i Bäckstugan, där musiken fick en framträdande plats.

INTENSIVT SÖNDAGS-PROGRAM.

Jubileet fortsatte även på söndagen vars program kanske blev i intensivaste slaget. På förmiddagen nedladeskransar på Ernst Granhammars och Ivar Hultströms gravar och samtidigt ned-

lades en krans på Nils Erikssons — Flenmo — grav i Mellösa.

Drygt 50-talet spelmän var med vid högmässan i Floda kyrka, där spelmännen också medverkade. Sen blev det samling på Fors säteri, där spelmansförbundet som en hyllning till en av initiativtagarna, godsägare Ivar Hultström, planterade ett vårdträd vid gården. Vid högtiden spelade spelmännen bl. a. "I värskojen" av Ivar Hultström.

Från Fors gick färden till Julita Skans, där spelmännen först

Bland de drygt hundra spelmännen i Julita fanns även ett 15-tal damer. Kvartetten här ovan heter Birgitta Gustafsson från Rånäs i Uppland, Astrid Zetterberg, Västerljung, Marianne Wählstam, Stockholm, och Greta Andersson, Oxelösund.

Spelmansinvasion på Julita-fest:

Sörmlandsjubileum i två dagar Stråkar och dans på programmet

Allmoge- och folkviseromantiken satt, som sig bör i midsommartid, i högsätet, när de sörmländska spelmännen tillsammans med åtta andra provinserns representanter celebrerade sitt 35-årsjubileum vid den traditionella spelmansstämman på Julita Skans midsommardagen. I drygt två timmar spelade de över hundra spelmännen, bland vilka märktes ett 15-tal kvinnor, de mest populära folkmusikskatterna.

Spelmännen tycks ha goda relationer med vädergudarna. Visserligen tvingades man uppskjuta stämman tre kvart på grund av åskskurar, men sen kom den ljuvliga solen och gav färg och festlig inramning åt stråkevenemanget. Landshövding Ossian Sehstedt med maka kom just som länets spelmansveteraner skulle bidra med Låstringe gånglåt. Förbundets eldsjäl, folkskollärare Gustaf Wetter, Katrineholm, passade på att kora landshövdingen till hedersmedlem och därmed fick han förbundets guldmarke på kavajslaget.

Över 3.000 personer deltog i jubileumsuppspelningen, där förutom sörmlänningar deltog spelmän från Dalarna, Västmanland, Uppland, Östergötland, Småland, Värmland, Västergötland och Närke. Och den jovialiske Gustaf Wetter ledde som vanligt det hela med bravur och själv fick han

mottaga Örebro läns folkmusikförbunds silvermarke som en hyllning till en allmogemusikens förkämpe, egentligen smålänning till börden men sedan flera decennier naturaliserad sörmlänning.

Men nu till programmet. Med dalalåten "Ti budom och sommarens glädje" inleddes stämman, varpå fil. dr Albert Eskeröd från Stockholm, representant för Nordiska museet och Skansen, hyllade förbundet för dess insatser under gångna år. — Det är glädjande när våra gamla folkseder lever upp i midsommartid, sade dr Eskeröd, som försäkrade att Julita Skans spelar en allt större roll i den hazeliuska institutionen.

Spelmannen Pelle Jakobsson från Orsa blåste in stämman på långlur och så följde Eskilstunavalsen med alla spelmännen.

Sedan de "utländska" spelmännen presenterats fick det sörmländska förbundets fem veteraner från starten, Arvid Johansson och Gustaf Wetter från Katrineholm, Seth Carlson, Vinäs, C. G. Axelsson, Flodafors, och Erik Eklund, Eskilstuna, visa sin kunnighet på fiol. Och sen blev det musik i drygt ytterligare en timme. Pelle Jakobsson kom tillbaka med spilå-pipa och kohorn, överste harpolekaren Erik Sahlström från Tobo visade sin kunnighet på nyckelharpa och Gösta Klemming, Överum, trak-

Det ströddes många rosor för Sörmlands spelmansförbunds eldsjäl Gustaf Wetter, Katrineholm, som här t. v. ses tillsammans med 79-årige professorn Yngve Laurell i typisk västgötadräkt vid spelmansstämman i Julita.