



Janne Johansson-Wristel, den siste bygdespelmannen i Gränna.

## Minnesvård i Gränna över spelmannen "Blinde Janne"

962

\*ogman  
i Spel-  
i länet,  
m med  
och då  
ide sin  
it stor  
Han  
Tst till  
Lgra år  
illa vid  
e dock  
Mrine-  
affärs-

I mitten av september kommer Gränna hembygdsförening att högtidlighålla minnet av den vida kände bygdespelmannen och Grännasonen "Blinne Janne", genom avtäckning av en minnesvård på hans grav. I samband med avtäckningen får föreningen besök av Södermanlands spelmanslag som utför några musikstycken under folkskollärare Gustaf Wetters ledning. Även han är en bygdens son och hans fader Anders Wvetter tillhörde också på sin tid bygdespelmännen i Gränna.

Avtäckningen förrättas av hembygdsföreningens ordförande Olof Fong och en betraktelse skall hållas av kyrkoherde Wallis Wendel. Efter avtäckningen av minnesvården, som

satts upp genom hembygdsföreningens försorg, kommer kransnedläggning att äga rum.

På gravstenen skall står/pljande inskription: "Här vilar derv bljnde spelmannen Janne Johanso^-^ristel". Han föddes år 1843 på ett torp som hette Stadsmarken i norra delen av Gränna och han var blind vid födseln. .

Medan Janne var helt liten flyttade han med sina föräldrar ner till Gränna där fadern, Johan Adams-son, fick anställning som nattvaktare och betjänt vid tullen.

Redan som fem-åring fick den fattige pojken tag i en fiol och lärde sig snart spela. Som vuxen förtjänade han sitt levebröd som spelman vid marknader och danstill-

Jönköping, Eksjö, Växjö och Mariefred. 1910 kallades han till riksspelmansstämman på Skansen i Stockholm och där erhöll han riksspelmansmärket i silver.

Bland sina gladaste minnen från sitt kringflackande liv i ständigt mörker talade han gärna om när han spelade ihop med den sedermera världsberömda sångerskan Christina Nilsson på Säbymarknaden och hur han sedan blev inbjuden till en spelmanstävling på hennes vackra herrgård Gårdsby i Kronobergs län.

Så länge hon levde ihågkom hon blinne Janne med en tia varje jul.

Blinne Janne avled på ålderdomshemmet i Gränna den 7 november 1926 och därmed gick stadens sista bygdespelman ur tiden. Någon gravvård fick han ej och inte heller någon dödsannons. Men nu har Gränna hembygdsförening rest en vård som skall minna om den hädangångne spelmannen.