

GÅNGLÅT OCH KLACKSTAMP I RESIDENS

Spelmän deltog i uppvaktning för landshövdingen i Göteborg

GÖTEBORG. (SvD:s Göteborgsred.) En ny och får man hoppas bestående tradition inleddes i Göteborg vid nyårsdagens uppvaktning för landshövdingparet Per och Inga Nyström i residenset. Där inlåg sig nämligen en färggrann skara män och kvinnor, medlemmar i Göteborgs spelmansförbund, med riksspelmannen, tandläkare Gunnar Trönberg i spetsen, satte fiolerna under hakorna och önskade gott nytt år med Barne härads gånglåt. Klackarna stampade taktfast i stora matsalens blanka parkett och det klingade härligt ur felorna i gammal god spelmansstil.

— Trevligt det här, tyckte landshövdingen som brett leende tog emot de bygdedräktskrudade spelmännen och deras skickligt musicerande kvinnor. Och så applåderades det kraftigt och bjöds på kaffe och spettkaka.

raden av konsulerare representanter, företrädare för den militära myndigheten, för länsstyrelsen, för näringslivet o. s. v., de flesta med fru i strikt visittklädsel men här och där med små individuella poängteringar av god smak i hattar

Vid stambanan 6,5 mil från Stockholm äro för vintern 1963 följande

Samrealskolan i Gnesta Köping

Vid

LEDIGA PLATSER

ARBETSMÄN

En kopstark lasers... KLÄDER i god sortering. KÖPKORT BARNVAGNSFABRIKEN BARNVAGNSFABRIKEN 21 v. Frdh-pl. 51 76 94 Drottningholmstv. 51 76 94 Sockenvägen 527. Enskede. 49 20 13 Obs! Sockenvägen. Ej barnkläder. Svenska Dagbladet



Landshövding Per Nyström ler gott åt de uppvaktande musikanterna Maria och Gunnar Trönberg vid nyårsmottagningen på residenset i Göteborg.

Göteborgs Spelmansförbund

GÖTEBORGS-POSTEN Torsdagen den 2 maj 1963



Sköna majhälsning kom bort i regnet. Det är inte julpolskor flickorna spelar framför den flammande brasan. Inger Berg och Maria Trönberg, som båda tillhör Liv-Anders spelmanslag, hade liksom allmogespelande vänner i Västgöta- och Hällesåkerslaget tagit högtidsdräkten på för att hälsa våren i Slottsskogen. Men det ruggiga vädret skrämde bort åhörarna och satte stopp för fiolspel i det fria, så spelmännen stämde i stället sina instrument framför en värmande bras i Hallandsgården.

Spelmän återuppväcker gamla folkliga koraler



Systrarna Inger och Lena Bohman övar gamla koraler

Sveriges Spelmans Riksförbund har hållit årsmöte. Man beslöt bland annat att tidningen Spelmansbladet skall sammanslås med Ungdomsringen för bygdekulturs tidskrift Hembygden. Härigenom får spelmän och folkdansare en gemensam tidning.

3.000 spelmän är medlemmar i Sveriges Spelmans Riksförbund som här föreräds av Göteborgs Spelmansförbund. Göteborgs Spelmansförbund är nu inne på sitt tredje verksamhetsår. Det omfattar fem spelmanslag: Västgötalaget, Hällesåkers spelmanslag, ett Liv-Anderslaget, Folkdanslaget och allspelslag. De olika lagen har full självständighet att själva utforma sina program. Förbundet arbetar bland annat på att återuppväcka de gamla folkliga koralerna. Göteborgs spelmansförbund övar regelbundet vokalister, hämtade ur folkdansarnas led. Just nu håller man på med Den signade dag så som den sjöngs i Seglora i Västergötland. Den för länge sedan avlidne västgötaspelmannen Johan Helgo Andersson hade lärt psalmen av sin farmor Anna Svensdotter som brukade sjunga den när hon om morgnarna högg flinta och stål för att göra upp eid.

Göteborgs-Tidningen lörd 23 mars 1963