

t

Min älskade Make  
vår kära lilla Pappa

## Arnold Jern

\* 18 dec. 1910

har i dag lämnat oss, mor,  
syskon, övrig släkt och vän-  
ner i djupaste sorg.

Flen den 21 april 1963

ANNA-GRETA

Margareta Inger

Kerstin

Det är skönare lyss till en  
sträng som brast,  
än att aldrig spänna  
en bäge.

Jordfästningen äger rum  
i Sköldinge kyrka lördagen  
den 27 april kl. 14.00.

Efter jordfästningen in-  
bjudes till kaffe i Sköl-  
dinge Folkets Hus.

Meddelas enttast på detta sätt.

— Hemmansägaren Arnold  
Wilhelm Jern, öja, Flen, avled på  
söndagen i sviterna efter en olyc-  
ka strax före påsk. Han blev då  
under skogsarbete illa sparkad av  
en häst och fördes till lasarettet  
i Eskilstuna, där han avled på  
söndagen utan att ha återfått  
medvetandet. Den avlidne var  
född 1910 i Älvestad i östergöt-  
land och kom närmast från Sköl-  
dinge till Flen år 1961. Han sör-  
jes närmast av maka och tre  
döttrar.

## Katr.Kurirön den 26 april 1963

ARNOLD JERN  
IN MEMORIAM

Hemmansägaren Arnold Jern,  
öja, Flen, har hastigt slutat sin  
jördevandring, 52 år gammal. Un-  
der arbete i skogen blev han spar-  
kad i huvudet av sin häst, sin  
goda vän och medarbetare. Han  
dog på lasarettet i Eskilstuna utan  
att ha återfått medvetandet. Vi  
hoppas, att han fick dö utan plå-  
gor.

Jern var mycket musikalisk och  
en duktig spelman. Till år 1960  
bodde han i Väla, Sköldinge, och  
var då en mycket aktiv medlem i  
Valla spelmanslag. Han var kun-  
nig i att läsa noter och spelade en  
svårspelad 2:a stämman till lagets  
repertoar. Han var intellektuell  
och intressant att resonera med,  
inte bara i fråga om musik. Som  
spelman var han individualist, och  
det är ju alla riktiga spelmän.  
Hans musikaliska begåvning har  
gått i arv till hans tre duktiga  
döttrar, av vilka en är medlem i  
Spelmansförbundet.

I makans och barnens stora sorg  
deltager hans många spelmans-  
vänner, som sörjer och saknar en  
aktad vän och avhållen kamrat.  
Må han vila i frid!

Det är gott att bida.

Herre, vid din port.

Himlar öppnas vida,

här är helig ort.

Här min själ förnimmer

glädjens nya ton,

och jag ser ett skimmer

från en snövit tron.

Gustaf Wetter.

## Katr.Kur.29.4 »1963.

— På lördagen Jordfästes i  
Sköldinge kyrka lantbrukare Ar-  
nold Jern, öja, Flen. Som ingångs-  
musik spelade kåtor Harald Sven-  
telius Gammal fåbodpsalm av  
Lindberg, varpå fru Birgit Feldt,

i sjöng Kommen till en Fader åter av  
i Nordqvist. Officiant var prost  
Georg Kling och han talade över  
Hes. 34:16. Efter akten sjöng fru  
Feldt Färdemannens psalm av  
Hannikainen och utgångsmusik  
var Adagio i a moll. I den rika och  
vackra blomstergården märktes  
kransar från bl.a. Sörmlands spel-  
mansförbund, Valla spelmanslag  
Sköldinge bygdeorkester, Sköl-  
dinge RLF^aVdelning, Sköldinge  
centerpartiav^elning, Flens cen-  
terpartiavdflning samt Sköldinge/  
skogsallmänning.