

Polket 6.6-  
Katr.Kur. 7.6. 1963

ELISABETH STAHL  
IN MEMORIAM

Elisabeth Stahl är död. Hon var född i Rikull, Nuckö, Estland, och flydde 1943 med sin man och lilla dotter till Sverige och friheten undan krig och faror. Så småningom hamnade hon i Katrineholm. Hennes mor, Eva Blees, kunde sjunga gamla koraler, som för länge sedan kommit ur bruk. Dessa hade genom muntlig tradition sina rötter i 1695 års psalmbok och 1800-talets koraler. Fru Stahl kunde sjunga dessa med spröd, klar stämma. »Det man lärt sig från mor och mormor i sin spädaste barndom, det har etsat sig fast i minnet och lever kvar på ålderns dagar», sade den rara, vänliga människan, när jag för sex veckor sedan var hos henne och på uppdrag av Södermanlands spelmansförbund tecknade upp och spelade in på band fyra av dessa märkliga melodier. Jag märkte då, att hon var svag och bräcklig. Mot slutet av mitt besök var hon märkbart trött, vilket man märker på inspelningen. Jag fick därför löfte av henne att få komma tillbaka och göra om och komplettera ett par psalmer. Nu blir det ingen ny inspelning.

Jag är ödmjukt tacksam för att jag fick lära känna fru Stahl och fick tillfälle att få spela in >

hennes märkliga psalmer på band. Hennes stämma har nu tystnat men den lever ändå, och vem som helst kan efter hennes död lyssna till hennes klara röst, ty kopior av bandet ska sändas till Sveriges Spelmäns Riksförbund, Musikhistoria Museet och till Stadsarkivet i Katrineholm.

Det är en händelse, som ser ut som en tanke, att den sista psalmen som hon sjöng för mig, hade följande lydelse:

»Beställ om ditt hus!»  
Mig klingar i örat, när dagen  
är ljus.  
När ljuset bortviker och  
mörkret går in,  
då klingar den rösten i öronen  
min.  
då klingar den rösten  
Jag tänker fördenskull allt  
stadigt uppå  
ur världen att gå, ur världen  
att gå.

Fromhet och gudsförtröstan  
präglade din sång. Gäck in i din  
Herres glädje du gode och trogne  
tjänare. Frid över ditt ljusa minne.

Gustaf Wetter.