

Tosiga bonnadan och spelmannslaget

Till den stora folkfesten "Tosia bonnadan" i Ronneby hade, som förut meddelats i LT, Södermanlands spelmansförbund engagerats för att svara för ett kulturellt inslag. Från Södertälje deltog 23 spelman och tillsammans med medlemmar från Nyköping och Katrineholm var antalet cirka 50. Förbundets ordförande, Gustaf Wetter, hade under en veckas tid varit i Ronneby för att tillsammans med Ronneby Kulturella förening planera och göra upp programmet. Festen, som besöktes av cirka 50.000 personer, betecknas som en av sydöstra Sveriges större folkfester.

På lördagsmorgonen, klockan fem, avgick en södertäljebuss från centralen. Det var Södertälje spelmannslag, som tillsammans med fru- ar respektive fästmör anträdde färden till Ronneby. Nog var väl en och annan spelman litet sömning på morgonen, men alla verkade ändå glada och förväntansfulla.

Färden gick mot Nyköping och spelmän från Gnesta och Nyköping togs upp under resan. I Bråby sammanträffade man med bussen från Katrineholm. Måltidsuppehåll gjordes vid Fjust motell och i Kalmar. I Ronneby togs spelmännen emot av Gustaf Wetter, som under veckan ombesörjt inkvartering och måltidsställe.

Ganska omedelbart var det tid för spelmännen att medverka. Då

avgick festtåg från järnvägen till Snäckebacken. Med den svenska flaggan och Sörmländska spelmansförbundets flagga i täten och till tonerna av sörmländska gånglåtar gick färden genom staden. I festtåget deltog folkdansare från Danmark, Norge och så förstas Blekinge. Flera tusen människor kantade gatorna och vädret var det allra bästa. Efter ankomsten till Snäckebacken var det folkdansuppsvisdanslag. Efter danserna blev det gammaldans och det var spelmännen, som här svarade för takt och ton.

Morgongudstjänst

På söndagsmorgonen var det åter dags för ett nytt festtåg. Denna gång gick tåget från torget till Ronneby brunn. Gudstjänst anordnades vid gamla källan. För musiken under gudstjänsten svarade spelmännen. Trots att vädret inte var det allra bästa hade tusedals personer samlats till denna andakt.

Höjdpunkten av Södermanlands spelmansförbunds medverkan kom senare på dagen när det tredje och sista festtåget avgick från järnvägsstationen. I tåget deltog även denna gång danska, norska och blekingska folkdansare. Att det färgstarka inslaget i festligheterna var uppskattat, kunde man förstå av de spontana applåder, som ofta hördes under färden.

Förbundsfa- na överlämnades

Vid ankomsten till Snäckebacken välkomnades spelmännen av kulturnämndens representant, ingenjör Roy Kjellgren, vilken som tack för värdskapet fick motta en miniatyr av sörmlänningarnas förbundsfa- na. Samma gåva överlämnades också till spelmansstämman i Ronneby- rangör, Nils Ottosson. Efter denne ceremoni blev det musik. Det spelades sörmländska låtar av stamtliga spelmän samt av enskilda grupper. Den välkände kompositören och spelmannen, Ragnar Schelén, blev livligt uppskattad, när han tog upp en av sina egna melodier. Gustaf Wetters framträdande med träskofiol blev också uppskattat.

Bondbröllop

Efter spelmansstämman avslutning var det dags för rekapitulation av ett 100-årigt bondbröllop. Vid denna högtid deltog spelmän och folkdansare. Programledare var Gustaf Wetter, som på ett mycket sakkunnigt sätt gav åskådarna en skildring av gamla seder, vilka olika låtar som spelades och i vilken turordning dansen trädde m.'m.

Åskådarna, som beräknades till att vara mellan två och tre tusen, visade sin uppskattning genom livliga applåder.

Södermanlands spelmansförbunds medverkan började nu nalkas sitt slut. Gammaldansmusik spelade ännu några timmar av olika grupper. Spelmännens fru- ar, som under söndagen varit behjälpliga med ett tombolalotteri, anordnat av Ronneby Kulturella förening, började också få slutsålt i tombolorna.

På Blomstergården

Tidigt på måndagsmorgonen anträdde färden hem. Första uppehållet gjordes vid Blomstergården i Eringsboda, där den vackra anläggningen besågs. En byggnad, som kallas "Tusen och en natt", med vackra konstskatter var en sevärdhet utan like. Signaturen rekommenderar alla, som kommer till denna trakt, att bese anläggningen. Cirka 10.000 personer besöker trädgården varje söndag under sommarmånaderna.

Gåva till Wetter

Efter ett kortare uppehåll i Växjö gick färden till Gränna och Ribbagården, där smörgåsbord var beställt och dukat. Efter måltiden överlämnade vice ordföranden i spelmansförbundet en gåva till Gustaf Wetter från spelmännen och tackade för allt arbete, som nedlagts av honom i samband med den nu snart avslutade färden. Gustaf Wetter tackade för gåvan, som bestod av en skål i en och en stor slev i björk. Detta var smäländsk hemslojd. Han tackade även spelmännen för deras insatser under resan och uttryckte sin belåtenhet med att allt gått så bra.

Blinde Janne

I samlad trupp tågade spelmännen sedan till Gränna kyrkogård, där en känd spelman vilar. Han dog 1925 och var en personlig vän till Gustaf Wetters fader. Han hette Janne Johansson Wristel. Emedan han var blind, kallades han för Blinde Janne. Gustaf Wetter höll ett kort tal och nedlade en krans på hans grav, varefter spelmannen spelade en psalm och därefter Tystbergavisan.

Efter en kaffepaus på Ribbagården och en tacklåt till personalen fortsatte hemresan. Väl hemma var nog spelmännen trötta, men alla var eniga om, att resan hade varit mer än trevlig och en verkligt angenäm upplevelse.

F e l i s.

Måndag den 24 aug. 1964 —

SÖDERTÄLJE STAD

inbjuder till

MUSIK

i

Stadsparken

onsdagen den 26 aug.

kl. 19.30

Medverkande

Södertälje Blåsorkester

Södertälje Spelmannslag

Södertälje Sångarförbund

Frälsningsarméns Hornmusikkår

Södertälje Stads
Musikstyrelse