

90-årig dam minns hur far spelade på hennes bröllop

En av de äldsta på ålderdomshemmet Malmsro i Stora Malm, änkefru Matilda Lundahl, fyller på lördagen 90 år.

Jubilaren är född vid Turenäs gård i Stora Malm, där hennes var far skräddare, och växte upp tillsammans med fyra syskon. Tidigt kom hon med föräldrarna till Ramsjöhult i samma kommun, där hon tillbringade större delen av sin barndom. Till kyrkskolan i Stora Malm hade hon att avverka en omkring milen lång väg till fots.

På vintrarna var det värst. Många gånger fick man pulsa till knäna i snö och slask. Vägen var dåligt underhållen och mörk och kuslig att tillryggalägga för småbarn...

På lördagarna slog sig ungdomen lös. Mest var det logdans. Då kunde det hända att fru Lundahls far svarade för takt och ton. Han var nämligen spelman och flitigt anlita vid festliga tillfällen. Men så var han också en överdängare på felan.

Efter konfirmationen kom blivande 90-åringen som 14-årig tös ut i förvärvslivet och hamnade



Fru Matilda Lundahl.

först på Högbergs gård i Sköldinge. Inte sällan fick hon hugga i med veritabla karlsysslor. Lönen var 30 kr om året.

Senare kom hon till Brogetorp under Ericsberg men flyttade sedermera till Jättorp och stannade där till giftermålet 1894. Naturligtvis spelade brudens far på bröllopet! Makarna bosatte sig senare i Forssjö. Maken hade anställning bl.a. som bruks- och sågverksarbetare och maken fullt upp att göra med att väva och sy kläder till familjen, som med tiden kom att bestå av fyra barn, vilka allesammans passerat 60-årsstreck; den äldste sonen har t.o.m. firat sin 70-årsdag.

Strax efter det hon fyllt 85 år blev fru Lundahl änka och flyttade då till Malmsro, där hon trivs förträffligt. En ovanligt frisk och vital gammal dam kan hyllas...

S. L.

Ketra-Kur. 24.2.1965

Valla-Sköldinge

Valla spelmanslag har hållit årsmöte på Vallåkra. Styrelsen omvaldes och består av Erik Andersson, Bertil Andersson, Artur Andersson och Gustav Karlsson. Till revisorer valdes Anders Lindgren och Artur Karlsson. Spelmanslaget har 11 medlemmar.

Närmast skall spelmännen medverka vid en musikafton, som hålls i bildningsrådets regi den 11 mars i Valla medborgarhus.

Efter förhandlingarna följde samkväm med kaffeservering och visning av en film, som bl. a. berättade om midsommarfirandet i Valla, där spelmanslaget medverkade.

m-
en

by
Det
sa.
lag
ran
er-
ill-
rö-
öte
at.
m-
lse

spé
och
lev
en
m-
k".
så
ör-
Det
les
ure
2

A.
lje
till
is-
al-
re
n-

FOLKET MÅNDAGEN DEN 15 FEBRUARI 1965

Tant Anna spelmanshyllad

Med folklåtar av bästa märke Den gamla var pigg och glad och av trötthet. Främst bland de upj
hyllades fru Anna Lundahl på uthärdade födelsedagens påfrest- vaktande var hennes fyra bai
Malmstro 1 Stora Malm, när hon ningar utan att visa minsta spår med sina familjer, och andra gn
på lördagen fyllde 90 år, men så tulanter var grannarna från Fors
är hon också dotter till bygdespel- sjö.
mannen Dahlgren, en av de finaste På bilden spelar från vänstt
produkter på det området som Nils Lindvall, George Classoi
Sörmland någonsin frambringat. Erik Lindeli och Egon Ekholi
från Katrineholms spelimansla
för Matonsrospopulära tant Ann;