

Katrineholmsspelmannen Gustaf Wetter återvaldes till ordförande i Södermanlands spelmansförbund. På bilden ses han i upptecknartagen och melodien serverar veteranen Erik Fogelström.

## Sörmlands spelmansförbund begick sitt 40:e årsmöte

Om det skulle finnas några spöken i det medeltida Nyköpingshus, närmare bestämt "svarta damer", hade nog dessa en glad afton när Södermanlands spelmansförbund på lördagskvällen höll sitt 40:de årsmöte. Som vanligt när spelmän träffas var det mycken musik och stor trivsel. Det var cirka 125 spelmän från hela Södermanland med fruar respektive fästmor som deltog. Södertälje spelmanslag var starkt representerat, men å är laget också det största inom förbundet.

Från årsmötet, som hölls i Kungsalen, kan bland annat nämnas: Gustaf Wetter omvaldes enhälligt till ordförande. Övriga styrelsemedlemmar blev: Nils Lindvall, Katrineholm (omv.), Sigvard Ejermo, Stigtomta (omv.), Arvid Karlsson, Nyköping (omv.), Artur Forsberg, Katrineholm (omv.), Arne Blomberg, Södertälje (nyv.) efter Alvar Rosén, Katrineholm, som hade av sagt sig återval. Suppl.: Thure Enberg, Södertälje och Gunnar Nyström, Vagnhärad. Revisorer: M. H. Lindström, Stockholm och Fritiof Nyberg, Södertälje.

Sommarens evenemang diskuteras. Kristi himmelsfärdsdag blir det stämma på Torekällberget. Till denna har Södertälje stad välvilligt bidragit med 2.500 kr., vilket med tacksamhet noterades. Pingstdagen kommer förbundet att fira sitt 40-årsjubileum med en stor stämma på borggården, Nyköpings hus. Det blir även spelmansstämma på Djurgården i Eskilstuna, någon gång under augusti månad.

Sven Axells förslag om återinträde i Sveriges riksförbund, skall enligt beslut av årsmötet behandlas inom styrelsen.

Förbundets förste ordf., Seth Carlsson, lämnade en intressant och uppskattad redogörelse över när han tillsammans med Erik Öst bildade förbundet.

Efter mötets slut gav landsantikvarie Ivar Schnell en historik över det medeltida Nyköpingshus. Föredragshållaren avtackades med hjärtliga applåder.

Ur verksamhetsberättelsen från föregående år kan bl. a. nämnas: Förbundet har sammanlagt 285 medlemmar. Därav är 22 hedersledamöter. En av dessa är Prins Wilhelm, som på sin 80-årsdag föregående år blev uppvaktad av förbundets styrelse och harpolekaren Ragnar Karlsson. Spelmännen blev här väl mottagna av 80-åringen, som innehar förbundsmärket i guld. Den stora stämman på Stora Djulö hembygdsgård blev en ovanlig attraktion, där två danska spelmän,

klädda i djurhudar, blåste in stämman på bronsålderslurar, enligt en 2000-årig musiktradition.

Vid "Tosia Bonnadan" i Ronneby medverkade 50-talet spelmän. Det var en intressant och trevlig resa. Folkmusikens och folkdansens dag i Eskilstuna hade också medverkan av förbundets spelmän. Vid Södermanlands läns hushållningssällskaps 150-årsjubileum och Jönköpings Hembygdsförbunds årsmöte var också förbundet representerat.

Förbundet uttryckte i verksamhetsberättelsen sin tillfredsställelse över tidningspressens välvilja.

Efter mötet var det dags för supé i Gästabudssalen. Här hölls tal och det var mycken musik. Dans blev det naturligtvis också. Det var en mycket lyckad och angenäm samvaro och glädjen "stod högt i tak".

I gästbudssalen blev det också prisutdelning i anledning av förbundets kompositionstävlan. Det var 13 kompositioner som spelades och prisbelönades. 1:sta pristagare blev Lennart Bergström, Älvsjö, 2

spelmän erhöll 2:dra priset, K. A. Jorlin, och Sven Forsberg. 3:dje pris erhöll Hugo Pettersson. Till alla deltagarna utdelades av landsantikvarie Ivar Schnell ett så kallat "Hertig Karls-glas", de tre första pristagarna erhöll även penningpriser.

FELIS.