

HÖGTIDLIG MINNESSTUND ÖVER K. ALEX CARLSSON

13 december 1965

Sörmlands spelmansförbunds fana sänkes över K. Alex Carlssons stoft.

På lördagen ägde en minnesstund rum efter den avlidne f. d. katrineholmaren och svensk-amerikanen K. Alex Carlsson i Katrineholms krematorium. Därefter följde bisättning av urnan på kyrkogården enligt den avlidnes önskan.

Minnesstunden inleddes med orgelmusik där musikkörledaren Rune Jansson spelade Legend i c moll av Sjögren. Sedan spelade fem medlemmar ur Sörmlands spelmansförbund Kyrklig visa från Vingåker.

Officianten, komminister Ingvar Anderzén, talade över bibelordet: "Jag är en främling i ett land som icke är mitt" ur 2 Mos. 2: 22. Komminister Anderzén tillämpade bibelordet på K. Alex Carlssons liv och sade att han varit en främling i det land där han tillbringat större delen av sitt liv. Som av-

slutning lästes dikten "Landet ingen skadat", som den avlidne själv författat.

Psalm 21 sjöngs unisont och därefter spelade bygdespelmännen Visa från Tystberga.

Kyrkvärden Evert Larsson, kusin till den avlidne, framförde en sista hälsning från släktingarna.

Stadsfullmäktiges ordförande Gustaf Dahl talade om den avlidnes stora intresse för Katrineholms stad och tackade honom för alla de goda förslag som under åren kommit per brev.

Kommunalborgmästare Hilding Hjelmsberg talade för Katrineholms hembygdsförening. I sitt tal berättade borgmästaren om de otaliga brev som vandrat över Atlanten mellan Chicago och Katrineholm. K. Alex Carlssons hembygdsintresse var ovanligt levande. På hans initiativ kom området mellan Djulö och kyrkbacken vid Betlehem att bevaras orört.

Borgmästaren framförde också sitt personliga tack till den som genom brevväxlingen blivit hans nära vän, trots att de endast träffats flyktigt en gång.

Sven Nilsson framförde Vingåkers Hembygdsförenings tack till den avlidne, och Gustaf Wetter talade för Sörmlands spelmansförbund och framhöll den stora betydelse den avlidne haft för de gamla spelmanstraditionernas vårdande i bygden.

Som postludium spelade musikkörledaren Rune Jansson Triere av Franck.

Därefter följde gravsättningen ute på kyrkogården. En vacker blomstergård nedlades vid graven, bl. a. från släktingar och vänner, Katrineholms stad, Sörmlands spelmansförbund, Vingåkers hembygdsförening och Katrineholms hembygdsförening. Urnan pryddes med de svenska och amerikanska färgerna.

FOLKET MÅNDAGEN DEN 13 DECEMBER 1965

GRAVSÄTTNING I KATRINEHOLM

Urnan med stoftet efter svensk-amerikanen K. Alex Carlsson har gravsatts på krematoriekirkegården i Katrineholm i samband med en minnesstund i krematoriet. Komminister Ingvar Anderzén talade över orden i 2 Mosebok "Jag är en främling i ett land som icke är mitt". Katrineholms spelmanslag och kantor Rune Jansson utförde sorgemusik.

Officiella kransar frambars från Katrineholms stad genom stads-

fullmäktiges ordförande Gustaf Dahl, från Katrineholms hembygdsförening genom borgmästare Hilding Hjelmsberg och från Katrineholms spelmanslag genom folkskollärare Gustaf Wetter. Bland kransarna märktes även en från Vingåkers hembygdsförbund och en från släktingar.

Efter akten fördes urnan i procession till familjegraven, där den nedsattes.