

Spelmansförbundet i Östergötland har över 100 medlemmar jubelåret

Det gled en jämn ström av fiolådor, äppelnyckarbyxor och blanka spännen på skorna in genom Standard's dörrar vid femtiden på pingstdagen. Det var medlemmarna i Östergötlands spelmansförbund som skulle 40-årsjublera. Ordföranden Bengt Karlsson iförd Vånga kyrkdräkt höll ett hälsningstal och välkomnade gäster från Söderman-

land, Småland, Uppland, Stockholm och Örebro läns folkmusikförbund.

Sedan gav Albin Ring en kort historik. Det var på pingstdagen den 5 juni 1927 som C. G. Lindqvist bildade förbundet på Sturefors där greveparet Bielke var värdfolk. Då kunde man stolt uppvisa 30 medlemmar, i dag är man över 100. Redan från början använde man sockendräkt och prov på dem fanns det gott om på Standard med dräkter från bland annat Västerbotten, Västmanland, Tjust, Hällestad och Vånga. Gästerna spelade förstas för broderförbundet och från Östergötland sjöng fru Birgitta Söderström några folksvisor och fru Birgit Rosenqvist ett par äldre visor från Alvastra.

Naturligtvis är det inte bara vid jubileeer spelmännen träffas. Bengt Karlsson berättar att stämmor är vanliga. I juli åker till exempel östgötarna till Luleå på en spelmansstämma. I kyrksammanhang återfinns man lagen ofta, kanske inte som

förr vid varje bröllop och begravning, men nog spelar man i kyrka ännu. Spelmanskurser har man i Söderköpings brunn och så internt utbyten med broderförbundet. Besättningen är som sig bör "tusen fioler och en nyckelharpa ungefär. För att bli spelman krävs ingen specialutbildning och bland medlemmarna finner man folk från alla yrkesgrupper. Men vill man bli riksspelman som alltså har en litet finare klan, måste man spela upp för en jury. Klarar man sig erhåller man silvermärket och kan kalla sig riksspelman.

Östergötlands spelmansförbund fick med anledning av sitt jubileum några turligtvis en hel del gåvor. Från Sörmlands spelmansförbund överlämnade ordförande fru Milles Wetter två handskrivna klockarböcker, den ena från 1834, den andra från 1900. Från Sörmland kom också ett snidträtroll, ett så kallat Gatsubergstroll. Från ungdomsföreningens östgötadistrikt skänktes ett prydnadsreklam. Ordföranden i Örebro läns folkmusikförbund Bertil Rydberg förade Östergötlands ordförande Bengt Karlsson ett silvermärke som ger honom hedersmedlemskap i Örebro broföreningen. Blommor från Småland och från Hemgårdens och Kamraternas folkdanslag sågs också. Efter alla ceremonier åt man en schnitzelsupé, men under kvällens lopp så man de gladaste ansiktena när villylestrumpsben markerade trefjärde delstakten i livlig polska. För tro alla jubileeer och högtidligheter förblir i alla fall spelandet det viktiga gaste.

Lili-Ann Emgard



Ragnar Forsgren från Örebro i Västerbottensdräkt, Bror Hultgren från Ljusfallshammar i Vångadräkt och Bengt Karlsson, Norrköping, i Vånga kyrkdräkt var med och firade Östergötlands spelmansförbunds 40-årsjubileum på Standard pingstdagen.