

Tisdag den 25 januari 1966

Torsdagen den 13 juni 1968

LÄNSTIDNINGEN

NGEL-BITAN

☆ ÖVER TREHUNDRA PENSIONÄRER drog ut på utflykt i veckan. Sju bussar stod uppställda på Torget i Södertälje och i dem stuvades 332 pensionärer in för att ställa kosan mot slutmålet Eskilstuna.

Färden gick över Järna, Gnesta, Flen och Hjälmarsund och vid ett par pauser bytte de fyra musikanterna bussar så att alla hade musik och sång som res-

sällskap under färden.

Musikanterna i Rapps kapell eller "Knutte Rallarns" som kamraterna kallar dem, tog fram sina instrument redan före avfärden och på bilden ses de idoga spelarna **Knutte Andersson, Werner Blomqvist, Kalle Rapp** och **Sven Strömberg**.

Vädret var vackert och färden gick utomordentligt bra. Vid lunchen i Eskilstuna djurpark

hälsade föreningens ordförande **Ellert Olsson** välkommen.

Efter några timmars rundvandring i parken och med många vinster från kaffelotterierna i bagaget återvände man hem.

Nöjda och belåta med en trevlig dag och med ett speciellt tack riktat till resans värd och organisatör, sekreteraren i föreningen **Erik Alversjö**.

☆ LÅNGDANS kring granen bjöd sportklubben sina medlemmar på Majtorpskolan under lördagen. Här är "nöjespappan" Rune Andersson i teten av den längsta långdansen i Södertälje hittills i år, eftersom den var 145 personer lång. Alla var med och hade kul. Bakom Rune Andersson ses en välkänd ishockeyfighter, Garvis Määttä. För juldansmusiken svarade Arne Runberg och Allan Lagervall. Barnen bjöds också på dockteater signerad Gun Wickman innan det var dags för saft, buller och tomtens utdelning av gottpåsar.

☆