

Sörmländska bygdespelmän hejdar kungen

När kungen den 11 maj reser till sitt nyköpingsbesök kommer han att hejdas vid Uppsa högar i Runtuna av ett stort uppbåd sörmlandsspelmän, som skall spela några låtar för majestätet. På sin förbundsstämma i Katrineholm på söndagen beslöt spelmännen att acceptera landshövdingens förfrågan om medverkan.

Vidare beslöts att delta vid två spelmansstämmor i sommar. Först gäller det den traditionella Julitrafällen midsommardagen och sedan någon gång under augusti i Brevens bruk tillsammans med Östergötlands spelmansförbund och Örebro folkmusikförbund. Det är östgötarna som står för arrangemanget i år.

Gustaf Wetter, Katrineholm, omvaldes till förbundsordförande och i övrigt fick styrelsen följande sammansättning: Nils Lindvall, Katrineholm, kassör, nyvald efter Konrad Eriksson, som av sagt sig, Alvar Rosen, Katrineholm, arkivarie, Sigvard Ejermo, Nyköping, sekreterare, Arvid Karlsson, Nyköping, vice ordförande, Gerhard Engman, Flen, biträdande kassör. Revisorer blev Gustav Lodin och Ellis Gedin, båda från Stockholm.

Konrad Eriksson, som avgick efter 12 års nitiskt kassörsarbete blev hjärtligt hyllad med tal och blommor, överlämnade av Gustaf Wetter.

Av verksamhetsberättelsen framgick att förbundet har 212 medlemmar. Tre stämmor har arrangerats under året, vid Julita, Brevens bruk och i Nyköping.

På lördagskvällen deltog ett 70-tal personer i ett samkväm på Stora Djulö. Där övades allspeling och dansades till muntra toner från stråkarna. Staden representerades vid evenemanget av drätselchef Tage Larfors, stadsfullmäktigeordförande Gustaf Dahl och socialsyssloman Edvin Stigberg av vilka den förstnämnde gav en historisk återblick på Stora Djulö. Fil. lic. Olle Veirulf, Stockholm gav en skildring i ord och toner av ett uppländskt bondbröllop i forna dagar. Det trivsamma samkvämet under äkta spelmansglädje pågick till fram på småtimmarna.



Arvid Karlsson, Nyköping, Erik Fogelström, Stockholm, Gustaf Wetter, Katrineholm, och Emil Andersson, Nyköping, inbegripna i "låtsamtal".

ÖD måndag 18 febr. 1957

Kungen möts av musik av Sörmlands spelmän

Södermanlands spelmansförbund hade på söndagen årsmöte i Södra skolan i Katrineholm. Södra skolans frukostrum i Katrineholm under ordförandeskap av nämndemannen Ivar Hultström, Fors säteri, Flodafors, och omvalde därvid till ordförande folkskolläraren Gustaf Wetter, Katrineholm.

Vid mötet förelåg en skrivelse från landshövding Bo Hammar-skjöld med en förfrågan om för-



G. Wetter

bundet ville ställa spelmän till förfogande för en uppspelning i samband med konungens besök i Södermanland den 11 maj. Mötet beslöt att förbundet skall låta sig representeras av ett

så stort uppbåd som möjligt för att hylla konungen, som företar sin Sörmlandsresa i bil. Hyllningen kommer att äga rum vid Uppsa högar i Runtuna.

I tur att avgå ur styrelsen förutom hr Wetter var maskinisten Konrad Ericsson, Katrineholm, kassör, och köpman Alvar Rosén,

Katrineholm, arkivarie. Den nämnde omvaldes, och nyvald efter hr Ericsson, som av sagt sig, blev till stämman Nils Lindvall, Katrineholm, revisorer nyvaldes hrr Gustaf Wetter och Elis Gedin, båda från Katrineholm.

Mötet beslöt att på midsommardagen anordna den traditionella Julitrafällen i uppspelningen vid Julita samt att i mitten av augusti i uppspelningen i Brevens bruk tillsammans med Östergötlands spelmansförbund i år svarar för arrangemanget.

Den avgående kassören hr Konrad Ericsson, som innehaft kassörsämbetet i tolv år, hyllades av hr Hultström och dels av hr Wetter, vilka framförde förbundets tack för det energiska och högt skattade arbetet under årens lopp nedlagt inom förbundet. Samtidigt överlämnades kassörsämbetet till hr Gustaf Wetter också en blomsterhyllning.

Förbundet hade vid årsmötet 212 medlemmar, varav 153 är aktiva.

På lördagskvällen samlades 70-tal av förbundsmedlemmar på Stora Djulö värds hus till ett samkväm och ett trevligt samkväm samtidigt förekom givetvis rikligt med musik.

Gökpolskan förtjuste Gustaf V



54 har såg "kungaspelmännen" anno 1931 ut. Från vänster: Melker Andersson, Husby, Råby, Anders Andersson, Lästringe, A. F. Bergström, Tystberga, Carl-Erik Eriksson, Katrineholm, C. A. Olsson, Knappsta, och J. A. Ekvall, Nyköping.

Sörmlands spelmän har h kungliga uppspelningar tidiga men sedan sist är det drygt 25 Den gången — det var vid Mal köpingsutställn. 1931 — "st spelmännen dåvarande kungens Gustaf V — mässbesök. Till rangörernas förargelse och sp männens förnöjelse stannade ku gen nämligen hos dem större len av den knappt tillmätta tid för besöket.

Kungen ville ovillkorligen ho lite bygdemusik och vandrade n sin uppvaktning in i lägerhy dan, där spelmännen höll stå ma. Han möttes av 50 violer so

spelade upp Österåkers bru marsch med verklig bravur. Gu taf V blev mycket förtjust o sedan Nils Denker, Asa, present rat spelmännen ville majestät också höra soloprestationer. Hel ville han höra någon jämgamm spelman och det fick han. Ande Andersson i Lästringe hade sar ma födelseår.

Mycken munterhet spred en ep sod, för vilken framlidne gam spelmannen A. F. Bergström Tystberga, svarade. Han hade sp lat gökpolskan och den utför han på så sätt att han själv g som en riktig gök i det rät ögonblicket. Kungen frågade ve det var som var så skicklig. "D var allt jag det, Ers majestät sa' Bergström och sträckte på si Det gjorde du bra, sa' kungen klappade gubben på axeln. Ber ström själv var förkyld och tyc te inte det gått så bra, och d ville han förklara:

"Det gick dåligt att spela dag, Ers majestät, för jag är li som lite skrövluger i halsen Kungen skrattade gott och berö de gubben än mer. Bergström v le spela och gala en gång till!

Bergström var en lång o ståtlig man, något längre än Gu taf V t. o. m., och uppträdde f det mesta i bonjour. Inget unda

tag den här gången. Bland de som fick spela solo för majesta tet var också Albert Boström, Flö da, och Gustaf Wetter, Katrin holm, vilken senare bara var "po ken" då.

Mötet med Gustaf den VI de 11 maj kommer väl inte att riktigt samma prägel, men ma har planer på att spela upp gan le A. F. Bergströms egen Tys bergavisa, säger förbundsordf rande Wetter, som erinrar o spelmännens glada kungamotta gande i Malmköping.

Södermanlands Nyheter Måndagen den 18 februari

Sörmlands spelmän spelar för KUNGEN

Klockan 11.30 den 11:e maj inregistrerade ordföranden Gustaf Wetter som ett för Sörmlands spelmansförbund högst betydelsefullt klockslag när man på söndagen hade förbundets årsmöte i Katrineholm. Bakgrunden till denna exakta tidsangivelse och dess betydelsefullhet är, att förbundet fått en inbjudan från landshövding Hammarskjöld att med ett spelmanslag bjuda välkommen med sörmländska tongångar vid Uppsala högtid, då kung Gustaf Adolf gör sitt planerade besök där. Styrelsen beslutade att tacksamt acceptera inbjudan och man räknar med att ett hundratal spelmän kommer att ställa upp.

Spelmannen Konrad Eriksson, Katrineholm, bitr. kassör Gerhard Engman, Flöda. Till revisorer utsågs Gustaf Lodin och Elis Söderström, Stockholm. Valkommittén omvaldes i sin helhet och består av hrr Ernfrid Andersson, Artur Forsberg och Erik Lindeli.

Förbundet har planerat två spelmansstämmor i år, den traditionella i Julita skans midsommardagen och en tillsammans med Östergötlands spelmansförbund o. Örebro läns folkmusikförbund i Brevens bruk i augusti. Förbundets medlemsantal nu uppgår till 212.

Spelmannen Konrad Eriksson, Katrineholm, bitr. kassör Gerhard Engman, Flöda. Till revisorer utsågs Gustaf Lodin och Elis Söderström, Stockholm. Valkommittén omvaldes i sin helhet och består av hrr Ernfrid Andersson, Artur Forsberg och Erik Lindeli.

Förbundet har planerat två spelmansstämmor i år, den traditionella i Julita skans midsommardagen och en tillsammans med Östergötlands spelmansförbund o. Örebro läns folkmusikförbund i Brevens bruk i augusti. Förbundets medlemsantal nu uppgår till 212.

Cat.