

Smålands ...



Smålands spelmannslag marscherade på söndagen genom Gränna utstyrd i sina festliga hembygdsdräkter.

Smålandskynnet hyllades vid hembygdshfest i Gränna

Det är sällan något fest kommer så väl till pass som just den första söndagen i juli då Gränna hembygdslörening enligt snart 50-årig tradition firar Hembygdens dag. Då är flaggorna i topp i polkagriskan, musiken ekar mellan husraderna och sången tonar vackert från Grännabergets krön.

Gårdagens festligheter gick i den gamla vanliga men likväl alltid lika lockande stilen och inleddes med flaggtåg genom staden, där Huskvärna hornmusikkår gick i teten, följda av, för att vara exakt, 31 allmogespelmän.

I fortsättningen sågs de blomsterströckade flickorna, varav de allra minsta fick åka i en lövad skrinde.

Sällan har väl trängseln varit så intensiv i trappan upp till berget som den var i går när flaggtåget upplöstes och vandringen upp till festplatsen vid Röttlegården tog sin början. Publiken uppskattades av polisen till ungefär 3.000 personer som bl. a. fick höra ett landshövdingetal som utmynnade i en vacker hyllning till landskapet och dess befolkning.

Det var nämligen Allan Nordenstam som höll årets högtidstal och han inleddes med att citera en del avsnitt ur Selma Lagerlövs bok Nils Holgerssons underbara resa.

I fortsättningen uppehöll han sig huvudsakligen kring smålandsbygden och dess näringsgrenar. Vi har alltid hört att Småland är ett fattigt landskap och det har det nog varit också, men idag är det säkert lika välmående som landets övriga landskap. Jönköpings län har en omfattande jordbruksnäring och när det gäller industrin så ligger vi fyra bland Sveriges län, men det är inte storindustrin, utan småindustrin som är dominerande, yttrade landshövdingen bl. a.

Hans tal var en angenäm blandning av allvar och skämt och det blev allmän monterhet när vår hövding upplyste om att en riktig smålänning måste besitta minst två av de tre egenskaper som är särskilt utmärkande för en smålänning. De tre egenskaperna är sparsamhet "envetenhet" och illmarighet. Sparsamhet (Forts. å sista sid.)

Smålands Allehanda 8/7-57



Ture Wedberg från Katrineholm blåser i en nåverlur på Grännaberget medan Wedberg junior fungerar som nothållare.

Smålands spelmän på träff i Gränna

I samband med Hembygdsgagen i Gränna hade Smålands spelmansförbund förlagt sin spelmansstamma hit. Det var sammanlagt 31 personer och förutom smålandsspelmännen hade man även besök av besögarer från både Östergötland och Södermanland.

De medverkande som nämnts i hembygdsbladerna och som del av den underhöll även Ribbaga-rens på den på lördagskvällen. I samband med stämman var överingenjör Gösta Karlsson Överum. Från Smålands spelmansförbund deltog bl. a. Ture Wedberg, Katrineholm, som trakterade något av överhögheten en nåverlur. Han inledde spelmännens första framträdande med att spela ett musikstycke till ångor, upptecknat av Lars Persson, Tufvult, Markaryd. Lars Persson, som trakterade var en av de få smålandspelmän som spelade nåverlur, sig 1909 och var då 90 år gammal. Mr. Wedbergs programinslag skulle varit uppseende och det var många som drog sig vid det var för högt som gillatligt började ljuda från Grännabergets åker där han tillhörde. Med sin goda not-färdighet spelade sig till svenska från de många instrumenten. Musik på svenska blev till allervidrigaste på våra hörselorgan. Detta instrument blev som bekant kända på De-larsens tillbedningar. När man ser

det enkla instrumentet blir man storligen förvånad över att få höra så fina och vilstämmande toner som hr Wedberg bjud sin publik på.