

Måndagen den 17 februari 1958

# Oxhornsinstruktion kul inslag i spelmansförbundets årsmöte

Medlemmarna i Sörmlands spelmansförbund kan som bekant få fram klangfull musik på instrument som inte är så vanliga. Vid årsmötet på Stora Djulö i lördags fick de ytterligare en lektion i konsten att spela, denna gång på oxhorn och bockhorn. Musikkonsulent Ture Gudmundsson, Stockholm, en av landets verkliga experter på folkmusik, svarade för instruktionerna när han för de församlade spelmännen också talade om allmogemusikens uppkomst.

Av förbundets 220 medlemmar

Forts. å sid. 4 —



Konsulent Ture Gudmundsson, till vänster, har mycket musikaliskt att lära ut till de vetgiriga. Här instruerar han just katrineholmaren Thure Wedberg i konsten att blåsa oxhorn.

## Oxhorn...

Forts. fr. sid. 1 — hade ett 80-tal mött upp vid årsmötet. Förhandlingarna klarades raskt undan. Inga motioner fanns att behandla. Verksamhetsberättelsen utvisade ny framgång för allmogemusiken i landskapet. Nyköping har största spelmanlaget med ett 30-tal medlemmar, men även i de mindre spelmanlagen råder livlig aktivitet.

Av fjolårsevenemangen var uppspelningen för kungen och drottningen på Uppsa kulle det största, då inte mindre än 93 spelmän deltog. Dessutom har sedvanliga stämmor hållits på Julita, vid Brevens bruk och i Södertälje.

Dessa stämmor skall hållas även i år — i Julita under mid-sommarhelgen, i Brevens i augusti och i Södertälje i juni. Årsmötet diskuterade också en spelmansstämma vid Viala någon dag 15—18 maj.

Förbundsstyrelsen omvaldes i sin helhet med Gustaf Wetter, Katrineholm, som ordförande. Vice ordförande är Arvid Karlsson, Nyköping, sekreterare V. Ejermo, Nyköping, kassör Nils Lindvall, Katrineholm, biträdande kassör Gerhard Engman, Flen, och arkivarie Alvar Rosén, Katrineholm. Även revisorerna Gustaf Lodin och Elis Gedin, Brännkyrka, omvaldes.

## Musiken i högsätet

Efter förhandlingarna talade konsulent Gudmundsson om allmogemusikens uppkomst och hur den utföres i olika landsdelar. Han poängterade därvid särskilt de olika spelsätten och stilarna i skilda landsdelar och förklarade det som lyckligt att differenser finns just i allmogemusikens tolkning för olika delar av landet. Han gick senare in på instrumentfrågan och demonstrerade därvid både bockhorn och oxhorn för medlemmarna. Föredraget och instruktionerna blev mycket uppskattade.

Efter uppspelning i lag och individuellt samlades medlemmarna med damer vid supéborden och kvällen avslutades som sig bör med dans till fram emot 1-tiden på natten, hela tiden med mycket hög och gemytlig stämning med musiken i högsätet.

## Bock- och tjurhorn vid spelmansträff



Musikdirektör Ture Gudmundsson demonstrerar bockhorn och tjurhorn för Thure Wedberg, som ju själv är fin på att blåsa näverlur.

Sveglädjen stod högt i tak på Stora Djulö värdshus i lördagskvällen när Sörmlands spelmansförbund hade årsmöte. Festen fick extra festivitas genom att tre damer förärades hembygdsförbundet sörmländska "gripmärke". Det var fru Edit Söderberg, förmodligen mera känd som Kattrinä i Klövålla, fru Millis Wetter och fru Iris Wedberg, som fick denna utmärkelse.

Vid stämmoförhandlingarna omvaldes styrelsen, som består av Gustaf Wetter, ordförande, Arvid Karlsson, Nyköping, vice ordf., Nils Lindwall, Katrineholm, kassör, Gerhard Engman, Flen, bitr. kassör, Sigvard Ejerme, Nyköping, sekreterare, Alvar Rosén, Katrineholm, arkivarie. Revisorer: Gustav Lodin och Elis Gedin. I anslutning till förhandlingarna hölls parentation över den bortgångne medlemmen Bernhard Boström.

Vidare beslutade man om sommarens spelmansstämmor. För att högtidlighålla 10-årsminnet av Widmark-stenens resande vid Lilla Kulltorp arrangeras en stämma på Viala hembygdsgård Kristi himmelfärdsdag den 18 maj.

Den 1 juni drar alla spelmän till Södertälje, 21 juni, d. v. s. midsommardagen ordnas traditionell midsommarstämma i Julita och den 24 aug. spelar östgötar, närkingar och sörmlänningar m. fl. vid Brevens bruk.

Efter förhandlingarna höll musikdirektör Ture Gudmundsson, Bromma, föredrag om folkmusik och demonstrerade gamla instrument, såsom långlur, tjurhorn, bockhorn och spillpipa. Senare återgavs ett par bandinspelningar innehållande ett radioprogram med Gustaf Wetter, betitlat Melodi på ort och ställe, samt en med hälsningar från förtjänst Chicago-mästare Alex Carlsson.