

— ÖD måndag 2 febr. 1959 —

Östergötlands spelmansförbund:

## Mer allmän representation i radio av goda allmogespelare önskvärd



Felorna plockades fram, och spelmansglädjen blommade upp i Brunnssalongen, när spelmansförbundet på söndagen hade årsmöte i Söderköping. Här är det hrr Josef Lindskog, Ragnar Törngren och Sven Flink som kvintilerar

Folkmusiken i radion var ett av de ämnen, som behandlades vid det 32:a årsmötet med Östergötlands spelmansförbund, som på söndagen ägde rum på Söderköpings brunn. Under den livliga diskussionen fastslogs, att man nog i radion skulle vilja ha en mer allmän representation från landets alla delar av goda allmogespelare. Man borde sträva efter att försöka ta med mikrofonen ut i bygderna för att presentera enskilda allmogespelare och deras låtar.

Verksamheten under det gångna året var livlig. En rad stämmor och andra sammankomster har hållits och uppvisningar har gjorts bl. a. i Norge. Den pågående notuppteckningen av gamla tidigare inte upptecknade låtar har fortsatt, och vidare har man som tidigare spelat in på band en hel del låtar.

Förbundet har f. n. 101 medlemmar — medelåldern inom förbundet är relativt hög, då rekryteringen bland yngre spelare är en smula trög. Förbundet har ett procentuellt stort antal riksspelmän — minst tio-

För sommaren planerar man

en spelmanskurs på Lunnevad, och därtill har man planera på en spelmansstämma i Söderköpingstrakten.

Till styrelse valdes hrr Bengt Carlsson, Norrköping, ordförande, Hilding Lagerbäck, Finspång, vice ordförande, Sven Flink, Norrköping, kassör, Rolf Skoog, Finspång, sekreterare. Arkivarie är förbundets tidigare mångåriga ordförande hr Sven Haradan, Norrköping. Till revisorer valdes hrr Lars Rosenqvist, Norrköping, och Bengt Träff, Norrköping.

Veteranmärket för 15 års aktiv verksamhet överlämnades

till hrr Bengt Carlsson och Arvid Nilsson, Höckerstad. Förbundet fick i gåva av sin nestor hr Gustav Törnfelt, Söderköping, mottaga ett inbundet nothäfte med nedtecknade låtar från Söderköpingstrakten.

Efter förhandlingarna tog ordföranden i Hemgårdens folkdanslag i Norrköping hr Gustav Lantz med sig sina spelmansvänner på en händelserik folkdansresa till Sydafrika. Med film, skioptikonbilder och ljudillustrationer gav han en livfull skildring av färden.

Ett 60-tal personer deltog i träffen.