

Klackarna i taket vid spelmansstämma i K-holm

Fröjd och gamman och klackarna i taket var det på lördagskvällen på Stadshotellet i Katrineholm, då Sörmlands spelmansförbund hade sin årsstämma. Efter mötesförhandlingarna satte sig de cirka 100 gästerna kring supébordet, varvid man underhölls med sång till luta av Lars Andersson och muntra historier, berättade på Sörmlandsmål av fru Edith Söderberg.

Styrelsen omvaldes enhälligt och där är nu Gustaf Wetter ordförande, Arvid Karlsson v. ordf., Ivar Ejermo, sekr., Nils Lindwall, kassör, Gerhard Engman, bitr. kassör, och Alvar Rosén, arkivarie. Till revisorer valdes Gustav Nordin och N. Lindström.

Man diskuterade också sommarens blivande stämmor, av vilka

den första kommer att hållas den 24 maj i anslutning till Eskilstunas 300-årsjubileum. Vidare blir det stämmor den 17 juni i Södertälje, midsommardagen i Julita och slutligen den 25 augusti i Brevens bruk.

Sörmlandsförbundet, som för närvarande har 241 medlemmar, kan glädja sig åt en god ekonomi och en stark goodwill. Medlemsantalet har under året ökat med 15 och Sörmlandsförbundet är nu det spelmansförbund i landet, som efter dalaföreningen har ökat mest vad medlemsantalet beträffar.

Katrineholms-Kuriren

Måndagen den 2 mars 1959

Katrineholms spelmanslag

höll i lördags kväll årsmöte. Styrelsen, som omvaldes i sin helhet, består av följande: ordf. Erik Lindell, sekr. Egon Ekholm, kassaförvaltare Artur Forsberg och suppleant Allan Karlsson. Revisorer: Konrad Eriksson och Nils Lindvall. Till musikledare omvaldes Ernfrid Andersson med Nils Lindvall som ersättare.

Styrelsens årsberättelse uppvisade en livlig verksamhet. Bl. a. har 20 övningskvällar avverkats under året samt en hel del offentliga framträdanden förekommit, däribland deltagandet i Barnens dagsfestligheterna och uppspelning i Stadsparken i samband med hyllningarna för landshövding Hammarskjöld. Laget har också medverkat i förbundets spelmansstämmor vid Torekällberget i Södertälje den 15 juni, Julita den 21 juni och Viala den 31 augusti. Antalet aktiva medlemmar är nu 14.

Söndagen den 22 februari 1959

2 1/2 minut med...

gamla spelmanslåtar

Drygt 500 gamla spelmanslåtar, pryddigt inskrivna i arkivböcker, fick Södermanlands spelmansförbund som gä

va när det på lördagen höll sin årsstämma i Katrineholm. Mannen bakom detta unika samlingsverk är förbundets ordförande Gustaf Wetter i Katrineholm, som



G. Wetter.

1930 började teckna upp gammal folkmusik.

Bland de mest kända låtarna är Sköldinge skänklåt, Vingåkers brudmarsch och Österåkers brudmarsch. De två första är upptecknade efter spelmannen Carl-Erik i Lind, som lämnat 59 låtar till samlingen. En av bidragslämnarna var Axel Axelson i Husby Oppunda, som inte kunde ta en ton på fiolen, berättar hr Wetter. Han som så många andra pojkar hade en far som inte tillät något "fiolgnissel" inom hemmets väggar. Men med märkliga färdigheter i vissekonsten och ett osvikligt tonminne kunde han "dra" nära hundra låtar, däribland många 1700-talspolskor som kanske skulle ha gått förlorade för eftervärlden om inte vissekonstnären Axel Axelson funnits.

Den allra flitigaste vislämnaren är dock Gustaf Andersson i Hägerbo. Från honom kommer inte mindre än 112 nummer. Unikast i samlingen är en låt som upptecknats efter spelmannen A. Gogman, som bidragit med en dans som heter Sju-skävelappen. "Vad den benämningen innebär har jag inte kommit till full klarhet om", säger hr Wetter. "Kanske SvD:s läsare kan hjälpa mig." (Katrineholm, Marg.)

