

Måndagen 22/6 1959

1 000 på midsommar i Sannahed Folklustspel kommer nästa år



Spelemännen Bertil Rydberg och Ragnar Forsgren samt en av lekledarna Sven Elisson i aktion på Sannahed.

Kumla-Hallsbergs hembygdskommitté stod traditionellt som festarrangör i Sannahed på midsommaraftonen där som vanligt omkring 1.000-talet personer infunnit sig för att dansa kring majstången. Med undantag för ett år, då festen var inställd, var det i år den 35:e festen som hölls, varav de första gick i militär regi.

Hrr Stig Englund och Sven Elisson hade uppdraget som lekledare och fick både ung och gammal med i ringdansen. Spelemännen Bertil Rydberg och Ragnar Forsgren från Örebro svarade för den musikaliska beledsagningen och berättade vidare i en programpunkt om gamla tiders folkmusik. Det är och har ej blott varit dalalåtar som varit karaktäristiska för midsommarfirandet utan att praktiskt taget varje andskaps haft egna midsommarlåtar.

Vidare förekom skämttävlingar och basaranordningarna fick strykande åtgång. Mona Larsson från Närkes Täby läste Närkeshistorier på bygdemål av Jeremias i Tröstösa, Djurklo och Müntzing. Museet — Pukestugan — var även välfrekventerat.

Kyrkoherde Magnus Collmar, Rönninge, berättade om Vasatidens präster i Kumla, om en prästdotter som hade syner och uppenbarelser och botade sjuka, en trafik som biskopen satte stopp för, samt om de strider som stod om Kumla pastorat som då bjöd sina präster på feta ekonomiska villkor. Ävenså berörde talaren en del präster som utvandrat från Kumla med omnejd och låtit tala om sig i olika sammanhang.

Om planerna går i lås ämnar hembygdskommittén nästa år bjuda på en nyhet nämligen framförande av ett folklustspel med anknytning till någon eller några händelser i bygdens historia. Pjäsförfattare väntas kamrera Tage Goldheim bli.