

som slutligen bringade till över 200 hembygdsklubbmän från Ohnbacken i Långnäs vid traditionen i Hälsingland. och andra deltog i avsnittet "Sollnäs". Vidare följde rektor Israel Jonzon som spelade i lag för dräktparaden. från Forsetta i Varvidarankna. till bl a romantiken och hembygds känslan på minde också Desiuspelmännen fick mot om att Långnäs viten historisk som muretorj Borgsjö Medelplats för Bollnäs de vardärden på, bröderna Oskar och Edvin. Bergkvist i Jämsjö och Lotta i Bollnäs-Erlands- och Anders Wallin i Hertsjö. Manne Olsson, rit. med vid den första Hälsingarnas bygdskans presenterade Erik Osende Sunnerstam i Bollnäs. Bernaldste stämman 1909. Värmland är en godbarriär mot mekaniska grupper och korporationer. av dem är Näs-Erlands 82 år. nen Jon Erik Ostroverlämnade ringen på området i en delaren. Högtidens regiklas dräktparad tjänsttecknen.

FOLKET Lördagen 25 full 1959

Folkdan från Katrineholm gjordes succé på tysklandsresa

"Vävadma Vingåkers-

merkulmen färden vända

dansen och Oxdansen slog särskilt an på den tyska publiken under det besök som NOV:s folkdanslag nyligen avslutat i Tyskland. 34-mannatruppen kom hem till Katrineholm natten till fredagen efter en två och en halv veckors färd under vilken man gjort nio bejublade uppvisningar.

Med sig hem hade NOV-arna förutom gåvor av olika slag en skriftlig hälsning från borgmästaren i staden Halver till borgmästaren i Katrineholm. Vårdar under besöket har varit Halvers musikantengille, i fjol NOV:s gäster i Katrineholm. I Halver bodde katrineholmarna en vecka inkvarterade hos tyska familjer och där mottogs man också officiellt av stadens myndigheter i rådhuset och fick gåvor och traktering.

Uppvisningar har hållit i flera städer, däribland Dortmund, Wup-

Gullan Lindström, Katrineholm.

pertal och Eberbach am Neckar. I flera fall togs man emot av borgmästarna och fick motta presenter av respektive städer.

En färd utefter Rhen och genom Moseldalen hörde till de upplevelser ingen glömmer i brådrasket,

besöket i den ringmursomgärdade staden Rotenburg, där ingen tycktes ha ändrats sedan medeltiden. Där dansade man högst inofficiellt på gatan utanför ett världshus, vilket gjorde världshusvärden så glad att han bjöd på förtäringen.

Avskedskvällen i Halver dansade man på en gräsmatta utanför rådhuset inför stor och entusiastisk publik. Hela 13 danser trädde man innan publiken blev nöjd. Så varmt som det var skulle ingen av de molskinnsklädda dansörerna ha orkat mer.

Till 1961 planerar NOV-arna att på nytt inbjuda Halver musikantengille till Sverige, berättar ledarinnan Gullan Lindström. Då skall man tillsammans med dem resa upp till ungdomsringens stämma i Östersund. NOV-arna vill visa sina gäster att det finns höga berg även i Sverige.