

Ragnar Larssoni Nävekvärn 50-åring med energiför två

En av förgrundsfigurerna Nävekvärn, modellsnickaren, kommunalmann och landstingsman Ragnar Larsson, tar onsdagen den 2 september steget in i femtioåringarnas led.

Ragnar Larsson är besatt av en verksamhetslust och energi som få och när vi inför halvsekeldagen försöker summera vad han hunnit uträtta blir det en diger lista. Han är infödd nävekvärnsbo och har blivit hemortentrogen. Redansom 14-åring började han i modellsnickarverkstaden vid Näfveqvarns Bruk och där fullgör han alljämt sin dagliga gärning och med sina 36 tjänsteår är han givetvis medlem av den exklusiva guldnälsklubben med 30 anställningsår som inträdeskrav. Som en kuriositet kan nämnas att både hans far och hans mor tilldelats guldnälen.

En skicklig yrkesman är Ragnar Larsson men det är dock inte i modellverkstaden utan mer inom det offentliga livet i Nävekvärn

han gjort sina största insatser. Redan som 11-åring började han inom föreningslivet, det var i ungdomslogen och fortfarande är han medlem av Godtemplarorden. Han kom efter några år med i den socialdemokratiska ungdomsrörelsen, var ordförande i SSU-klubben 6 år och en av de drivande krafterna vid tillkomsten av Unga Örnar vars ordförande han var i 10 år. Efter hand blev han en av de ledande inom Nävekvärns arbetarkommun och där är han nu ordförande sedan 14 år tillbaka. Även inom krets- och distriktssty-

relserna har han gjort ett gott arbete, nämnas kan att han haft ansvaret för kretsens sommarting i Nävekvärn under 24 av de 26 år detta anordnats och vidare tillhör han partidistriktets styrelse sedan 1947.

På det kommunala planet har han gjort sin största insats inom kommunalnämnden där han varit ledamot i jämnt 25 år. Kommunalfullmäktige tillhör han sedan 8 år och där är han vice ordförande. I hälsovårdsnämnden har han suttit i 25 år och i biblioteksstyrelsen ett 20-tal år. Vidare är han ordförande i byggnadsnämnden och byggnadsfrågor sysslar han också med i Stiftelsen Tunabergshem där han är ordförande.

Ett annat jubileum firar han i år, ända sedan Folkets park startades 1943 har Ragnar Larsson skött ordförandeklubban och att Nävekvärn i dag har en av Sörmlands vackraste och mest välskötta folkparker är till stor del hans förtjänst.

I landstinget invaldes han 1947 och en av hans första åtgärder som landstingsman blev att dra en lans för anslag till uppteckning av gammal sörmländsk folkmusik. Ragnar Larsson är nämligen inte enbart den effektiva föreningsmannen, han är också något av romantiker och konstnär. Den musikaliska ådran har han odlat sedan barndomen, fadern lärde honom spela fiol och som 12-åring var Ragnar trumslagare i Bruksmusikkåren. Under konfirmationstiden fann han en like i konfirmationsläraren, kyrkoherde Öberg, som själv var ivrig flöjtist och en av Ragnar Larssons dyrgripar är den tvärflöjt han fick som gåva av kyrkoherden. Med åren växte även de musikaliska uppgifterna,

han blev ledare för bruksmusiken och även för sångkörerna i Nävekvärn. Under en period tjänstgjorde han även som biträdande kommunal musikledare i Tunaberg och ledde grupper i fiolspelning. Ledamotskapet i Sörmlands Spelmansförbundet katar han högt och fortfarande är han ofta i faran med fiolen, både när det gäller konsertmusik och dansmusik.

En av de perioder i sitt liv som Ragnar Larsson minns med särskild glädje är paradoxalt nog de åtta månader han låg i beredskap

vid KA 3 i Fårösund på Gotland. Då tjänstgjorde han nämligen hela tiden i musikkåren både som klarinettist och som hornblåsare.

Han komponerar också när andan faller på, bl. a. har han skrivit en sörmländsk arbetarsång för kör och orkester som framfördes vid socialdemokratiska partidistriktets jubileumskongress i Eskilstuna 1956. Många andra låtar och visor har han gjort och en av dem har barndomsvänner Seymour Östervall arrangerat för orkester.

En mångskiftande verksamhet är det som Ragnar Larsson vid sin 50-årsdag står mitt uppe i.

Trots alla uppdragen unnar han sig att sticka emellan med lite rekreation och den får han bäst i sin segelbåt när han sticker ut på Bråvikens vatten, antingen för att fiska eller för att i familjens sällskap göra strandhugg i någon badvik.

Södermanlands Nyheter

Lördagen den 29 aug. 1959

50 år fyller på onsdag landstingsman Ragnar Larsson i Nävekvärn. Han är född i Nävekvärn, där han redan som pojke började i modellsnickarverkstaden vid bruket. Där arbetar han fortfarande och räknar 36 tjänsteår.

Landstingsman Larsson har gjort betydande insatser i hemorten, där han redan som mycket ung anslöt sig till folkrörelserna. Med tiden blev han en av de ledande inom arbetarkommunen, där han nu sedan 14 år är ordförande. Även inom krets- och distriktsstyrelserna har han gjort viktiga insatser. Partidistriktets styrelse tillhör han sedan 1947.

I kommunalnämnden har hr Larsson suttit i ett kvarts sekel. Sedan 8 år tillhör han kommunalfullmäktige och är nu dess vice ordförande. I hälsovårdsnämnden har han varit med i 25 år och i biblioteksstyrelsen ett 20-tal år. Han är ordförande i byggnadsnämnden och i Stiftelsen Tunabergshem.

Sedan Folkets park startades 1943 har Ragnar Larsson varit ordförande i denna styrelse och utfört ett arbete av stor betydelse.

Ragnar Larsson invaldes i landstinget 1947.

50-åringen har inte bara i landstinget utan på åtskilliga andra sätt ivrat för musiken. Han är aktiv i Sörmlands spelmansförbund och har även tjänstgjort som biträdande kommunal musikledare i Tunaberg.