



Gudstjänstdeltagarna tågar fram till sockenstugan företrädda av spelmän från Oxelö Gille.

Hembygdsgdagen firades med fin konsthantverksutställning

VÄSTERLJUNG (SN)

På söndagen firades den numera traditionella hembygdsgdagen eller hemkomstdagen, som man också brukar säga. Som vanligt samlades mycket folk till den inledande gudstjänsten, där prosten Lars Haraldsson predikade. Efteråt tågade man, företrädda av spelmän från Oxelö Gille, till sockenstugan där dagen fortsatte under stort gemyt.

Där serverades kyrkkaffe och så var det underhållning

av Oxelö Gille och Västerljungs kyrko- och hembygds-kör. Inne i sockenstugan var det också ordnat med en utställning av konst och konsthantverk framställt av folk på orten.

Där fanns både träslöjd, porslinsmålning, tavlor och mycket annat. Hembygdsgdagen i Västerlång har varit ett begrepp sedan mitten av 1970-talet.

I år blev det lite extra krydda på anrättningen, därför att just till den här dagen hade man fått färdig en sockenbeskrivning utarbetad av journalisten Solveig Gester.

I sitt förord skriver eldsjälens i föreningen, Martin Ohlsson, att Västerlång, som är den till arealen största socknen i Höle-

bo härad, tyvärr har fått vidkännas en kraftig utflyttning.

Halverat boendetal

Invånarantalet, som i början av seklet var 1 400 har mer än halverats till 600 fast boende. I gengäld har sommarboendet ökat och lägger man ihop de båda grupperna så har befolkningen ökat betydligt sedan sekelskiftet. Men en viss inflyttning har påbörjats och fler vill flytta till Västerlång, men där som på många andra håll saknas bostäder.

Skriften beskriver inte bara socknen utan också en rad platser och gårdar. Det framgår också att många av bygdens kännare har bidragit till att förverkliga denna sockenskrift.

PER ANDERSSON