

En spelmansstämma utan Gustaf Wetter

Sven Andersson
död

Det var spelmansstämma i Katrineholm i lördags. Spelmän från hela Sörmland samlades för att spela upp från scenen i Folkets hus. Men det blev en något annorlunda stämma. Ett spelmansmöte där nyligen bortgångne spelmansnestorn Gustaf Wetters minne fick en central plats.

Gustaf Wetter var med och stiftade Södermanlands spelmansförbund 1925 och satt som ordförande i inte mindre än 30 år och kvarstod sedan i styrelsen.

Det var Wetter som brukade leda stämmorna. Det tomrum han lämnar efter sig går aldrig att fylla igen, konstaterade spelmännen.[^]

Men det var ingen stämma i sorgens tecken. Gustaf Wetters minne är ljusst och fiolerna dansade över strängarna som aldrig förr. Det blev en fin stämma trots att den hölls inomhus i en modern lokal. Annars hör sommar och spelmän liksom ihop. Sidan 5.



Ett 30-tal spelmän från hela Sörmland samlades till spelmansstämma i Katrineholm efter det årsmöte Södermanlands spelmansförbund höll i lördags. Foto: Henry Svensson.

F. metallarbetaren Sven Andersson, Ringvägen 19, Kungsör, avled på söndagen i en ålder av 77 år. Han var född i Västerås och kom till Kungsör som ung tillsammans med föräldrarna.

Under sina första arbetsår var Sven Andersson "smeddräng" åt sin far. Han började sedan en anställning vid Östlunds Maskinfabrik, där han arbetade i många år. Sedan kom han till lagret vid CVA, där han stannade till sin pensionering.

Sven Andersson var mycket aktiv och innehade ett flertal kommunala uppdrag. Vidare var han i många år sekreterare i Trädgårdsföreningen och Röda Korset. Han tillhörde Broderskapsgruppen och Pensionärsföreningens sånggrupp. När det gäller Broderskapsgruppen var han med och bildade Kungsörsavdelningen, där han var ordförande i hela 30 år. Han var också med och bildade Västmanlandsdistriktet för Broderskapsrörelsen.

Musik var också hans stora intresse. År 1949 bildade han Kungsörs spelmanslag, vars sammanhållande kraft han varit under de senaste 25 åren. Han var sedan 1950 medlem i Södermanlands spelmansförbund, och det året bildade han också genom upprop Västmanlands Spelmansförbund, vars spelledare han blev redan från början och senare under många år sekreterare. År 1960 erhöll han förbundets märke i guld. Han tillhörde också en tid Stockholms Spelmansgille och var medlem i Örebro Folkmusikerförbund.

Den bortgångne har under de gångna åren deltagit i en mängd spelmansträffar och stämmor i Västmanland, Södermanland, Uppland och Stockholm.

Sven Andersson lämnar ett stort tomrum efter sig i vänkretsen där han alltid var beredd att hjälpa till.

Närmast sörjande är tre döttrar med familjer.