

# Gustaf Wetter död

— I Nordanåskapellet, Katneholm, jordfästes på fredag förra ämnesläraren Gustaf Wetter, Dalagatan 15, Katrineholm. Officiant var kyrkoherde Stig Stenberg och sorgemusiken fördes av musikdirektör R. Jansson. Akten inramades av musik av dels Sörmlands spelmansförbund dels av Katrineholms spelmanslag.

I den rika blomstergård' ingick blommor från Katrineholms spelmanslag, Katrineholms hembygdsförening, Statens pensionärerna, Katrineholms kommun, Katrineholms skolstiftelse, Katrineholms musiksällskap, Djulö lästlag, avgångsklasserna i Södra kolan 1941, elevklasserna 1941-45, Visans vänner, Sörmlands hembygdsförening, Sörmlands spelmän i Sörmlands spelmansförbund, Bröderna i Sörmlands Grip, Nyköpings spelmansgille, Västra Vingåke Hembygdsförening, Örebro lä-

Folkskolläraren och riksspelmannen Gustaf Wetter, Katrineholm, har avlidit i en ålder av 75 år.

Han var född i Gränna, blev student i Stockholm 1921 och folkskollärare två år senare. Som lärare slog han sig ner i Katrineholm där han verkade i katedern i mer än 40 år. Men mer än pekpinne och kritan älskade han att hålla stråken i handen och Gustaf Wetter var utan tvekan Sörmlands meste folkmusiker.

I ungefär ett halvt sekel var han sysselsatt med uppteckning av folkmusik. Han var med om att bilda Södermanlands Spelmansförbund i Malmköping 1925 och han var dess ordförande i 30 år. För sitt arbete i folkmusikens tjänst har han tilldelats en lång rad utmärkelser: Södermanlands Spelmansförbunds märke i guld, Zornmärket i guld, Södermanlands Hembygdsförbunds förtjänstplakett, Samfundet för hembygdsvårds plakett samt Ålands Spelmansgilles guldmärke. Han har också fått medaljen "För borgerlig förtjänst" och han var med bland dem som fick Södermanlands läns landstings kulturstipendium när det första gången utdelades 1965.

Närmast sörjande är maken Millis, barnen Björn, tandläkare i Malmköping, Jan, byrådirektör med maka Ilse, socionom, Jakobsberg, Margareta fil mag med maken tekn lic Lars-Gunnar Samuelsson, Örnsköldsvik, barnbarn och syskon.

neholms musiksällskap och kyrkokören hörde han också till. Som lärare verkade han i Katrineholm i samma skola, Södra kolan, under 87 terminer, började 1924 och pensionerades i mitten av 1950-talet. Han var också ämneslärare vid läroverket.

Gustaf Wetter var Sörmlands absolut ledande folkmusiker, en av rikets förnämsta. Under sin livsgärning upptecknade han 110 folkmelodier efter 40 sömländska sagesmän. Dessa låtar har han samlat och överlämnat till bl a Sörmlands spelmansförbund.

Gustaf Wetter var en stor ledare, fin kamrat och medmänniska. Inte ens under sin svåra sjukdom satte han sig själv i första rummet. Från sin sjukbädd delgav han mig och mina medarbetare i Sörmlands spelmansförbund all sin erfarenhet och sitt kunnande, som han hade förvärvat under sina 30 år som ordförande, med uppmuntrande telefonsamtal och spirituella brev.

Gustaf Wetters bortgång är en stor sorg för mig och hela spelmansrörelsen.

SÖREN OLSSON,  
ordf i Sörmlands spelmansförbund

DN 6/377

## TILL MINNET AV Gustaf Wetter

Gustaf Wetter var Sörmlands absolut ledande folkmusiker, en av rikets förnämsta. Under sin livsgärning upptecknade han 610 folkmelodier efter 40 sömländska sagesmän. Dessa låtar har han samlat och överlämnat till bl a Sörmlands spelmansförbund.

Gustaf Wetter var en stor ledare, fin kamrat och medmänniska. Inte ens under sin svåra sjukdom satte han sig själv i första rummet. Från sin sjukbädd delgav han mig och mina medarbetare i Sörmlands spelmansförbund all sin erfarenhet och sitt kunnande som han hade förvärvat under sina 30 år som ordförande, med uppmuntrande telefonsamtal och spirituella brev.

Gustaf Wetters bortgång är en stor sorg för mig och hela spelmansrörelsen.

SÖREN OLSSON  
ordf i Sörmlands spelmansförbund

## Gottfrid Karlsson



Förra signalmästaren Gottfrid Karlsson, Nyköping, har avlidit i en ålder av 83 år.

Den bortgångne var född i Bålinge och anställdes vid SJ 1914. Han tjänstgjorde först vid Grova grusgröp i Jönåker och därefter i Sjösa, Järna och Älvsjö innan han 1935 kom till Södertälje där han avancerade till signalmästare.

Gottfrid Karlsson, av vännerna ofta kallad "Sjösa-Kalle", hade folkmusiken som sitt stora intresse. I många år tillhörde han Södermanlands Spelmansförbund och 1958 var han med om att bilda Södertälje Spelmanslag vars kassör han var tills han som pensionär flyttade till Nyköping. Han var även en erkänt duktig fiolbyggare.

Närmast sörjande är maken Ingeborg, barn i föregående äktenskap samt barnbarn och syskon.

## DÖDSFALL

Förra signalmästaren vid SJ i Södertälje, Gottfrid Karlsson, avled stilla den 24 februari i Nyköping, i en ålder av 83 år.

Han var född i Bålinge i Sörmland och kom i mitten av 30-talet till Södertälje.

Gottfrid Karlsson, av vännerna även kallad Sjösa-Kalle, hade folkmusiken som sitt stora intresse. I många år tillhörde han Sörmlands spelmansförbund. År 1958 var han med och bildade Södertälje spelmanslag vars kassör han var tills han som pensionär flyttade till Nyköping. Gottfrid Karlsson var även erkänt duktig fiolbyggare och under årens lopp hann han med att bygga åtskilliga fioler.

Han sörjes av maken Ingeborg, barn i föregående äktenskap, barnbarn, syskon och många vänner.

en och lararen Katrineholm, har 111 mal. Närmast n Millis, född Ansson, barnen f B im, landläkare med maka tandskö Linkö in, byrådirekt med maka se, socionom, Jakobsberg, Margareta, fil mag med maken tekn lic Lars-Gunnar Samuelsson, örnambarn och syskon, tter var född i Smånen var åtta år flyttade n Grännatrakten till han gick i skola där sedan till en syster i -h blev student vid b21, tog jobb som priorch informator, speafer, hade lärarvika-själv klar vid semi-ö 1927. Hans far var spelman, och redan rde sig Gustaf spela -åring började han

låtarna från Grännatrakten med om att bilda Söspelmansförbund 1925 ordförande under 30 år. n en av initiativtagar-



äre Make  
ade Pappa  
**Karlsson**  
ember 1893

illa insomnat.  
h saknad av oss,  
läkt och vänner.  
24 februari 1977

**BORG**  
och Kurt  
ch Kerstin  
och Georg  
h Inger  
barn  
rnsbarn

vid ljusan dag  
ts rike

äger rum tors-  
nars kl 13.15 i  
atorium.  
ingen inbjudes  
ditori Bern.  
på detta sätt.