

Första bussen till Bettna

I dag kan vi presentera första bussen som gick mellan Nyköping och Bettna. Det var som synes en tämligen spartansk "trälåda" — i varje fall mätt med våra dagars krav. Men säkert var det ett synnerligen komfortabelt kommunikationsmedel när den började synas på vägarna omkring 1925. Observera texten "Högst 14 personer" på rutan.

Innehavare var åkerägare Ernst Björklund, som var bosatt i Stigtomta. Han ses i mitten på bilden vid ingången till bussen. Till vänster hans fru Sigrid med dottern Elvor och till höger skådespelaren Rickard Lindström med fru. Rickard Lindström, som var kusin till fru Björklund, spelade bl a tillsammans med Anders de Wahl.

Ernst Björklund hade varit med om åtskilligt innan han slog sig ner i Stigtomta. Han var född i Jönåker men flyttade till Stockholm som ung. Där kom han med i Skansens folkdanslag och 1906 fick detta folkdanslag chansen att göra en turné i Amerika. På så sätt kom Ernst Björklund över till det stora landet i väster och när danslaget återvände till Skansen fanns inte Ernst med. Han hade stannat i Staterna.

Där träffade han sin tillkommande och det blev giftermål. Efter en del år drog dock det gamla landet och Ernst och Sigrid flyttade hem till Sverige. De slog sig ner i Stigtomta där Ernst etablerade trafikrörelse. Han hade förutom bussen även lastbil och personbil.

Bilden på bussen har vi fått låna av fru Elvor Karlsson, Östra Berggatan 24 D, Nyköping. Hon är själv med på bilden — den lilla flickan längst t v.

Ernst Björklund hade fått smak på bilar och bussar redan under tiden i USA. På den lilla bilden ses han och fru Sigrid framför sin första bil, av allt att döma en T-ford, som de skaffade under åren i Amerika.

Vi tar gärna emot fler gamla bilder från bilismens barndom. Märk kuvertet "Min första bil". För införda bilder betalar vi 25 kronor.

★★
Kollektal första söndagen ★ Dyrt att dö ★ SAS-brev till USA

Sörmlands Nybete
17 aug 1977?

Originalet tillfötat
har jag fotografierat av