

G M M ? I M F

Att dansa är inte bara jakt efter en partner

I Vänersborg
Ägare: Stavsbo
Åggrunn, Anders-
son och ngrid Ohlsson
från Nyköping
revare Bert Axelsson
sikesvarare Stambart
koping, folkmusiker
koping och Rodbetton
koping.
Foto: Björkman, Ateljé Ola
Thorin, Nyköping

Kommentar till Kerstin Landins text under Synpunkten 28.1 "Dansundervisning i skolan står faktiskt i läroplanen" skriver Du. Det minns jag nog att det dragglades schottis och hambo i 50-talets skolor. Vilken plåga det var, med fasa försökte man få fötterna med sig men det funkade sällan.

MEN jag har sett mina egna söner dansa de ringdanser som de lärt sig i Skeppsta skola och det med intresse, glädje och vilja att lära mer, de är helt omätliga på dessa danslektioner! Jag har också sett 2-3-åringar och uppåt dansa på våra Danshus i Gåsinge-Dillnäs, ungarna i 12-13-årsåldern VÅGADE ta i varann t o m. Ungarna som kommer från Skeppsta skola ÅLSKAR att dansa, är artiga och trevliga när de dansar, har lärt sig att tacka för danserna. De är inte blyga att bjuda upp en vuxen även om de inte är så duktiga på den riktiga gammeldansen, och vi dansar ihop på Danshusen, kan inte den mindre, då svängs det runt ändå och alla har kungligt roligt.

För det är ju det det är, ROLIGT att dansa, och varför skall vi inte dela med oss av det som är roligt även till våra barn?

Att dansa är inte bara jakt efter en partner som det mer och mer tenderar att bli. Det är nöjet att röra sig och känna att det "funkar" tillsammans med en annan människa.

Så frimodiga ungar som dessa är, tillsammans med det motsatta könet, det har jag nog aldrig sett varken förr eller senare. Jag är övertygad om att

vi har en del att tacka dansen för.

Vi har flyttat till Katrineholm under -84, till en minst lika fin skola som Skeppsta MEN, och det är det värsta, här dansas ju inte! På klassfester har grabbarna konstaterat att de inte dansar som de är vana, deras självförtroende har fått sig en liten törn. Själv har jag föreslagit lärarna att jag själv (har dansat i åtta år) kunde lära ungarna lite danslekar under någon gympatimme i veckan, bara för att testa.

Det fanns inget intresse förrän en barnledig fröken i den yngstes klass kom tillbaka och noterade att ungarna inte kunde ta i varann vid försök till ringlekar, ni vet "tjejbaciller osv...".

Om någon vecka skall vi ta den första danstimmen, och det skall bli spännande, jag saknar också dessa lekar, för fast jag är vuxen är jag väldigt förtjust i dem, att dansa kring gran och midsommarstång är rena nöjet, tro mig!

Gunnel Malm Hedman
Katrineholm

Roligt i Arnö skola

NYKÖPING (SN): Arnö skola hade igår vad man kallar för "Skolans roliga dag".

På morgonen gjorde man ansiktsmasker i blandade skolgrupper. Sedan samlades hela skolan för att lyssna på Nyköpings Spelmansgille och sjunga. På eftermiddagen visade man film.

Initiativet till arran-

gemanget togs av en lärare vid skolan, Marie Petterson. Syftet med dagen var att stärka gemenskapen på skolan. Arnö skola är en stor låg- och mellanstadieskola som är integrerad med särskolan. Den är också utspridd i olika byggnader vilket gör den svår att hålla ihop.

På skolan hoppas man nu att man ska kunna genomföra fler sådana här dagar.

Nyköpings Spelmansgille spelade för Arnöskolans barn under "Skolans roliga dag".