

# Hembygdsföreningen i Frustuna fyller 50

**GNESTA (SN):** För några år sedan dalade Frustuna hembygdsförenings verksamhet och nedläggningshotet var nära. Men föreningen har hämtat sig från motgångarna och den 16 november firas 50-årsjubileum på Stora hotellet i Gnesta.

Att hembygdsföreningen har överlevt beror till stor del på dess ordförande, Liisa Gustafsson. Hon har lagt ner hela sin fritid på föreningen. Mycket av tiden har gått åt till att få ordning på hembygdsföreningens museum.

— Jag har fått göra det mesta själv eftersom det var omöjligt att få folk intresserade, säger Liisa. Första dagen som vi skulle börja ställa allt i ordning kom 20 personer. Sedan minskade antalet och tredje dagen kom ingen.

## Ökning

Men det har blivit bättre. Fler hjälper till och medlemsantalet har ökat. 1968 hade föreningen cirka 80 medlemmar och idag är man 160 stycken.

Frustuna hembygdsförening bildades 1936 av adjunkt Tomas Grahn. Den 27 november 1936 skrevs föreningens stadgar. Där står bland annat: "Föreningen har till uppgift att bland bygdens folk väcka och utveckla intresset för och kärleken till den gemensamma hembygden".

I början sysslade man mest med bygdevandringar och samlade in föremål och fotografier.

1940 köpte man en parstuga och en lofibod från Hagen i Björnlunda för 75 kronor. Husen placerades på Gnestahöjden och 1942 var det dags för invigning av hembygdsgården. Då hade man även fått en visthusbod och en lillstuga.

## Svårt årtionde

I slutet av 1950-talet dalade verksamheten och det var säl-



Liisa Gustafsson, ordförande i Frustuna hembygdsföreningen står bakom disken i lanthandeln som finns i ett av husen på Gästgivarplatån.



Hembygdsföreningens hus flyttades till Gästgivarplatån 1968 från Gnestahöjden. Först sex år senare kunde hembygdsgården återinvigas.

lan som hembygdsgården visades. 1968 fick hembygdsföreningen nya problem. Man var tvungen att flytta hembygdsgården från Gnestahöjden. Gnesta folkskola nuvarande Frejaskolan skulle nämligen byggas ut.

Husen fraktades till Gästgivarplatån vid Ringvägen i Gnesta. Där fick föreningen disponera det gamla gästgiveriet som tillhör Gnestas äldsta bebyggelse och ett uthus. Husen stod redan på platån.

1968 var även året då hembygdsföreningen var nedläggningshotad. Det var nämligen ingen som ville vara ordförande. Då tog Liisa Gustafsson över.

## Ordförande

— Hänger det bara på en ordförande så kan jag vara det, sa hon.

Och så blev det. Nu började

inte laga sakerna men efter att jag gått en kurs och lärt mig bygga en nyckelharpa vågade jag.

1974, sex år efter flyttningen från Gnestahöjden, kunde hembygdsgården på Gästgivarplatån återinvigas.

## Nytändning

I början av 80-talet tog hembygdsföreningen hand om Grindviks kvarn. Då började allt fler bli intresserade av föreningen. 500 besökare har hembygdsgården varje år. Många lockas av föreningsmuseum på Gästgivarplatån som har 5000—6000 föremål. Man har även byggt upp en lanthandel och i Smedsta skola har man ett skolmuseum. Föreningen ordnar också midsommarfirande och majbrasa och en kvarndag vid Grindviks kvarn.

För fjärde året i rad ordnar hembygdsföreningen även en

a, ljus-  
grönt,  
ris 99:-



**ogas**®  
OXELÖSUND

**Utmanar-  
produkterna**

mil 4-pack

senampo

150 ml

1495

TVÅL

1480

e(j) Cre s t <#J

Tandkräm

Tvätt-  
medel

60 g

Jäller  
3