

## Spelman på Berget

Hans farfar var en av de stora i Sörmland. Självlärde sig Yngve spela fiol vid 10. Nu lär han ut sina litar till dem som är yngre. Genom att spela ihop med dem.

- Noter, det har jag aldrig kunnat, säger spelmannen Yngve Andersson.

Det kunde inte hans farfar heller, den legendariske Anders Andersson i Lästringe. Och naturligtvis inte Anders' morfar som också var en skicklig spelman.

Man lärde sig spela på gehör. Nya låtar spreds genom att spelmännen lyssnade på varandra.

Och det är så man gör i Lästringe låtar.

En förening som består av fiolspelare i alla åldrar. Bildad för ett tiotal år sen av några ungdomar som bröt sig ur Södertälje spelmannslag.

### SKATT

- Vi vill ta vara på Yngves stora skatt av folkmusik, säger Kerstin Lanbeck, medlem sen åtta år.

-Egentligen kan man säga att den här föreningen är bildad runt omkring Yngve.

När LT träffar dem har tretton medlemmar samlats i Föreningsgården på Torekällberget där man brukar spela varje måndagskväll.



Yngve Andersson, 70 år, visar en blandad dansband. En blandad dansband.

dansbanan hemma i Lästringe. Men det visade sig att spelmandotter från Va

### LÄSTRINC

Svärfar Edvard Pett« inte enda spelmannen. Hans far August värd känd spelman.

- Han brukade rid brudföljerna och spela

tretton par gympaaojor och  
Eccoskor stampar takten till den  
tidlösa gånglåten.

Yngves repertoar av låtar har  
bara växt under hans växlande  
liv. Han har försörjt sig bl a som  
vaktkonstapel, slaktare och lant-  
brukare.

- Jag träffade min fru Sonja på

namn.

Någon föreslår en  
att gnola temat för  
någon drar några taj  
ken och frågar:

- Du menar så här?

Frågar man Yngve  
spricker hans lite bli  
upp i ett brett leende.

tretton par gympadojor och  
Eccoskor stampar takten till den  
tidlösa gånglåten.

Yngves repertoar av låtar har  
bara växt under hans växlande  
liv. Han har försörjt sig bl a som  
vaktkonstapel, slaktare och lant-  
brukare.

- Jag träffade min fru Sonja på

namn.

Någon föreslår en  
att gnola temat för  
någon drar några tag  
ken och frågar:

- Du menar så här?

Frågar man Yngve  
spricker hans lite bly  
upp i ett brett leende.