

Elna Andersson

► En fiol har tystnat. En spelman har lagt ner stråken. Riksspelmannen Elna Andersson har gått för att möta sin Axel.

Jag lärde känna storspelmannen Axel och Elna i slutet av 1970-talet, då jag sökte upp dem i deras vackra hem på Östra Trädgårdsgatan i Nyköping. De blev snart två av mina allra bästa vänner och otaliga är de gånger jag suttit vid bordet i spelrummet och druckit kaffe och doppat Elnas hembakta kaffebröd samtidigt som jag tecknat ner deras låtar.

Axel och Elna berättade om låtarna och hur de skulle spelas – se det var noga med det! – och delade frikostigt med sig av sina erfarenheter och upplevelser från sina rika spelmansliv.

Det har varit en stor förmån, en ynnest, att få ha haft två äldre människor, två spelmän, till så nära vänner. De har betytt oerhört mycket för mig och mitt spel och för min utveckling som spelman.

Elna föddes 27 april 1913 som dotter till spelmannen Carl Bernhard Eriksson, kallad *Spel-Erker*. Hon tillhörde i många år tillsammans med sin make Axel Andersson de stora spelmansprofilerna i Sörmland. Axel med sitt kraftfulla spelsätt och Elna med sitt försynta, lätta stråkande bildade tillsammans ett oslagbart spelmanspar.

Elna fick Zorns silvermärke och blev riksspelman i Nyköping 16 juni 1990. Den 9 no-



Elna Andersson

vember 1991 blev Axel och Elna tilldelade samspelsmedaljen i guld och några veckor senare fick de mottaga Landstingets i Sörmlands Honnörss-

pendium. De var sedan 1985 hedersmedlemmar i Södermanlands Spelmansförbund.

Elna miste sin livskamrat Axel redan 1996. Nu är hon själv också borta, eller hemma som hon själv skulle ha uttryckt det, men jag tror att hon gläds där hon är för att hon äntligen åter får förenas med sin älskade Axel.

Jag har mist en nära vän och spelkamrat, Södermanlands Spelmansförbund har mist en av sina storspelmän. En epok har upphört.

Mina tankar går denna dag givetvis också till sönerna Kjell och Leif med familjer. Jag vill tacka Elna för alla fina stunder hemma på Östra Trädgårdsgatan, för alla fina låtar och för alla minnen jag har kvar.

Leif Johansson
Vän och spelkamrat

UPPVAKTNING UNDANBEDES

All ev uppvaktning
på min födelsedag
undanbedes.

Aina Andersson
Strandvägen