

Onsdagen den 19 mars 1958

— I en ålder av i augusti fyll-
da 80 år avled på tisdagen förre
snickaren Erik Andersson, Stor-
gatan 14, Valla. Den bortgångne
var född på Lilla Fräntorp, Erics-
berg, Stora Malm, och växte upp
där. I ynglingaåren kom han till
Skebokvarn och jobbade på byg-
gen. I 20-årsåldern slog han sig
på symaskinsförsäljning och un-
der sådan arbetsresa fann han i
Björnlunda makan Viktoria. Erik
Andersson och blivande makan
var musiker, fiol och citarra, och
ett gemensamt rikt liv kunde in-
ledas. Efter den nu bortgångnes
beredskapstjänst kom Anderssons
till Katrineholm och byggbran-
schen (bröderna Ernst och Gun-
nar var byggmästare) men redan
1919 bosatte man sig i Valla. Här
fostrades sju barn. Erik Anders-
son arbetade på tröskmaskin-
fabriken, under många år var han
anställd på Sjöstrands, under 14
år pendlade han till Katrineholm
och arbetade på byggverkstad i
Nävertorp.

Erik Andersson var medlem i
Valla pensionärsförening, på mån-
ga träffar underhöll han musika-
listiskt tillsammans med makan.
Själv byggde han fioler.

Den bortgångne lämnar ett stort
tomrum efter sig och sörjes när-
mast av makan, de sju barnen
många barnbarn och barnbarns-
barn.

Dödfall



Min älskade Make,
vår Far, Farfar och Morfar

Erik Andersson

* 30/8 1893

† 15/1 1974

har i dag lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Valla den 15 jan. 1974.

WIKTORIA

Barn

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Snäll och god Du alltid varit
Utan klagan smärtan bar
Ingen vet vad Du har lidit
Nu Du vila funnit har
Tung är sorgen svår att
bära
Tomt det blir i hemmets
vrå
Men vad allt Du gav oss
kära
Finns i sinnet kvar ändå.

Jordfästningen äger rum i
Nordanåskapellet, Katrine-
holm, lördagen den 26/1
1974 kl. 12.00. Efter jord-
fästningen inbjudes till
kaffe i Privathemmet.

Meddelas end. på detta sätt.