

Lödörmanslands kyrka



A. F. Bergström.

Från spelmansstämmorna erinrar sig sig litet var dragen härovan — det är spelmannen Axel Fredrik Bergström från Tystberga, och med ungdomlig gör ingår han den 2 januari i 75-åringarnas led. Han är född i Ludgö till yrket byggmästare. En stor del av sitt liv har han tillbringat i Tystberga, där han på sin tid bedrev omfattande byggnadsverksamhet, som sträckte sig även till andra delar av provinsen och därjämte lantbruk. Han var också verksam i en del allmänna angelägenheter inom socknen. Han var i många år ledamot i kyrko- och skolrådet samt god man i lantmäteriförrättningar. För ett par år sedan flyttade han till Tystberga, där han byggde sig ett eget hem i ålderens dagar.

Redan som yngling började Bergström intressera sig för de gamla läroverken och han spelade alltemellanåt på fiol vid bröllop och andra tillställningar. Han kan också berätta om hur det gick för honom i tiden, då spelmannen skulle vara med vid alla kalas och högtidliga tillfällen för att med sina toner sätta stämning i det rätta humöret.

Bergström är grå i hår och skägg och ser ung till sinnet som en spelman skulle vara. Både som yrkesman och som person har han gjort sig allmänt känd.

1928 (sid 5)

En 80-årig spelman.



A. F. Bergström.

Från spelmansstämmorna äro dragen härovan väl kända. Det är byggmästare Axel Fredrik Bergström, Tystberga som bringas den äran i anledning, att han fyller 80 år i dag. Ännu i ålderens höst har han sitt glada spelmanshumör kvar, och sin kära fiol hanterar han alltjämt med bravur. Han spelade bl. a. på den stora hembygdsstämman i Björnlunda i somras inför tusenhövdad publik och gjorde en formlig succés. På sin 80-årsdag har han blivit föremål för hyllningar av väner och vänner.

januari 1934