

under ledning av h. Wetter
 som en så härlig framför
 65 stråkar och stora
 gonsinniga sångsp
 stämman förbundet
 Eriksson och hans karbid
 sängen» har polska
 holmsjön till gitar och
 småtimmade gäst
 underlättade en väng
 klämiga neri violer
 fessokjellström vdest
 och framåt i tiden att ha
 värdespelmansförbu
 aktigast starkast
 närvarande och alla an
 värnade folk musik
 terade till så god me
 i ögonvrätt» de är inte
 om alldeles stämman
 många så på stämning
 så undaga fe!
 .. Spelmansens föll da

Spelmännen tågar till gillessalen i gästflygeln på Flenmo. I täten ses disponent Nils Eriksson med sin färdledarhuva, dottern fröken Brita Eriksson i allmogedrökt och det finska gästbarnet Lena Nurmi. I spetsen för fiolspelarna dirigerar spelmansförbundets ordförande folkskollärare Gustaf Wetter, Katrineholm.

Sörmlands fiolspelare på oförliknelig fest

Rekorddeltagande i gillet på Flenmo, beröm av professor Sven Kjellström och hedersledamotskap till disponent Eriksson.

Spelmansstämman på Flenmo går till spelmansförbundets historia som en oförliknelig fest...

Så yttrade en av deltagarna i Södermanlands spelmansförbunds lördags-träff hos »Flenmo» — disponent Nils Eriksson, Mellösa. Och man kan vara förvissad om att förbundets medlemmar sent skall glömma gästbudet i den pampiga gillessalen, som kommer en att tänka på fornnordiska stugmätt. Röde Orm hade säkert trivts i salens högsäte. Och alldeles säkert i lördags kväll och under den rätt stadiga del av söndagsmorgonen, varunder spelmännen prövade takbjälkarna med ett samspel, som borde ha hörts över en god del av det vint-riga Mellösa.

»Förkörare» Jansson välkomnade gästerna med glögg ute på tunet, där även en julgran poängterade midvinterstämningen. Från huvudbyggnaden gick spelmarschen till gästflygeln och kvällens valplats, den nära 20 meter långa salen. Och där blev det mat och annan fägnad och först och sist musik. Bland gästerna märktes professor Sven Kjellström, landsarkivarie

Schnell, redaktör Olof Andersson — upptecknaren av otaliga låtar från Sörmland — förbundets stiftare f. d. överuppsyningsman Ernst Granhammar, musikdirektör Lennart Lundén, Katrineholm, m. fl.

Under kvällens lopp korades disponent Nils Eriksson till hedersledamot i förbundet, vilket han i sitt roliga tacktal betecknade som ganska misskrediterande för förbundet med tanke på sina musikaliska gåvor men naturligtvis var omätligt stolt över. Och så hurrade man för »Flenmo», för spelmansförbundet och många andra, däribland »Förkörar'n», som deklarerade att han och »Flenmo» egentligen var lika musikaliska — de kunde båda avgöra när ett musikstycke började och slutade! Spelmansförbundets verksamhet illustrerades på kvick vers av hr Arv. Johansson, Öknaby, Floda.

Och så det spelades! Det var solo-uppträdanden — bl. a. spelade 76-åriga veteranen Hjalmar Björklund från Oxelösund, och så spelade samtliga

fördes av hr Wetter, som uppmanade spelmännen att komponera låtar till tack för gästbudet. Det blir en samling om dessa låtar, som till »Flenmo» — ett unikt tack i toner.
 Festen blev filmad, och så snart som blir det alltså ett glatt återbär på vita duken.

Vid 3-tiden på morgonen kom gästerna från Flenmo, och i gästbuden spelmansförbundets årsstämma i järnvägshotellet i Flen. Till ordförande omvaldes hr Wetter. Övriga möter i styrelsen blev hr Ivar Ströms, Fors, Floda, Arvid Johansson, Öknaby, Floda, Konrad Eriksson, Katrineholm, kassör, och Jan Johansson, Stuvsta, nyvald ekonom. Carl G. Axelsson, Floda, som varit 21-årigt ledamotskap i styrelsen sagt sig. Revisorer blev hr L. Lodin och Elis Gedin, Älvsjö.

När förbundets ekonomiska skäl ett 60-tal låtar, som upptecknades av hr Olof Andersson, tryckta i spelmansstämman planeras på skans den 15 juli samt medverkar i utställningen i Eskilstuna. Eftersom handlingarna visades småfilm vid bröllopet på Flenmo den 29 september i fjol, då sju spelmän medverkade. Vidare spelade professor Kjellström, hrr Lundén, Wetter och Olof Andersson melodier, som upptecknats av sistnämnde.