

K. K. 1.4.46.

— Hemmansägaren Erik Albert Gustafsson, Ekeby, Dunker, avled i söndags. Han var född 1884 i Ekeby och son till den kände bygdespelmannen Johan Erik Gustafsson. Efter faderns död övertog han jämte en svåger gården, som han sedan brukat tills han för en del år sedan arrenderade ut denna jämte ett senare inköpt hemman. Hr Gustafssons stora hobby var musiken, och han trakterade liksom fadern både klarinett och flöjt. Han var ofta anlitad spelman och tillhörde Södermanlands spelmansförbund. Närmast sörjande är en son, syster och svägerska.

— Hemmansägaren Erik Albert Gustafsson, Ekeby, Dunker, jordfästes i lördags i Lilla Malma kyrka. Officiant var kontraktsprosten G. Christiansson. Före och efter jordfästningen utfördes fiolmusik av kantor R. Steningar. Tal hölls för Dunkers BF av hr Anton Jönsson, Nälen, för Skunderns el. distributionsförening av byggmästare John Ekström. Vidare talade hemmansägare Arvid Johansson, Ökna, Floda, för Södermanlands spelmansförbund, samt köman Henning Peterson, Malnköping, för närmaste vänkretsen. I den rika blomstergården märktes en krans från Rekarnebygdens spelmanslag.

D. N. 28.6.46

DÖDSFALL

J. Alm. I en ålder av 66 år avled på onsdagen i Norrköping den kände och uppskattade bygdespelmannen Josef Alm.

Han var född i Norrköping och hade sedan sin ungdom varit livligt verksam inom den svenska allmogemusiken. Vid ett flertal spelmanstävlingar tog han hem första pris och tillhörde Östergötlands spelmansförbund. För över 30 år sedan slog han sig samman med bygdemålsberättaren Mauritz Björk, mera känd under namnet "Annars Annars på Hultet". Dessa båda har under alla år turnerat inom landet och besökt alla Sveriges städer (utom Skanör och Falsterbo samt Öregrund och Östhammar) samt så gott som varje Folkets park i hela landet. Alm uppträdde också i radio, och för ett par månader sedan hade han ett program tillsammans med hr Björk.