

Gustaf Karlson död

Södertörns Spelmanslag

medverkade i år liksom förra året vid den s. k. Friluftsfolkets dag, som årligen anordnas av Skidfrämjandet i samarbete med ett 20-tal andra organisationer. I år hölls "dagen" den 20 oktober i samband med invigningen av Lida, Skidfrämjandets nya friluftsgård, belägen c:a 6 km söder om Tullinge järnvägsstation. I den underbart vackra terrängen vid sjön Getaren har bredvid det där befintliga gamla torpet uppförts en ståtlig, i fornordisk stil hållen timrad byggnad, innehållande storstuga, lillstuga, serveringshall, gästrum, herr- och dambastu, köksavdelning, toaletter m. m. Ursprungligen var nästföregående söndag bestämd för invigningen och statsminister P. A. Hansson skulle då ha medverkat med ett anförande. På grund av hans frånfalle hade invigningshögtidligheten framflyttats en vecka, och i statsminister Hanssons ställe talade statsrådet Danielsson.

Efter korum förrättades invigningen varpå medaljutdelning ägde rum. Därefter klingade gamla sörmlandslåtar ut över nejden från den nya friluftsgårdens långa balkong, där de 8 södertörnarna med liv och lust förde sina stråkar. Under den följande visningen, då anläggningen gruppvis fick beses under sakkunnig ledning, musicerade spelmannslaget såväl i lillstugan som storstugan. Spelmännen i sina sockendräkter utgjorde ett lika stilfullt som färgrikt inslag i den ålderdomligt gestaltade miljön med dess stora öppna spisar, grova takbjälkar, timrade väggar, långbord och väggfasta

bänkar, och de utförda låtarna föll minsann heller inte ur ramen. Innan Södertörns spelmannslag anträdde återfärden till Stockholm — med buss, liksom vid bortresan — företogs under kapten Frohms välunderrättade ciceronskap en rundvandring genom den under så stämningsfulla former invigda Lida-gården. Vid invigningstillfället torde närmare tretusen personer varit närvarande.

Jac.

*

Spelmännens Riksråd

Vid spelmannsstämman i Mora 29—30 sistlidne juni beslöto, som man torde erinra sig, de närvarande ombuden för tolv av Sveriges femton spelmannsförbund, att ett Spelmännens Riksråd skulle bildas och ett arbetsutskott tillsattes för utformande av arbetsplan och riktlinjer för denna topporganisation. Detta utskott har i dagarna sammanträtt i Stockholm. Vi återkomma i SoT:s nästa nummer med utförligt referat.

Gustaf Karlsson

Gustaf Karlsson, Svenska Ungdomsringens hedersordförande och drivande kraft, har den 12 sistlidne oktober avlidit, 60 år gammal. Det är en verksam mans levnad som därvid ändats. Från sin tidigaste ungdom hade han arbetat för och med ungdomen med ett aldrig slappnande intresse. Då Kulturella Ungdomsrörelsen på sin tid startade sin samkvämsverksamhet var han en bland de ledande, och när sedermera Svenska Ungdomsringen började liknande verksamhet fick han där tillfälle att med sin enastående förmåga göra en ovärderlig insats för ungdomens fostran. År 1920 bildades Svenska

Ungdomsringen för Bygdekultur. Gustaf Karlson var en av stiftarna. Denna organisation var det som därefter fick nyttan av hans stora intresse för svensk bygd och dess ungdom. Med en brinnande energi och ihärdig vilja genomförde han mycket, som för andra tycktes omöjligt. Han sparade aldrig sig själv då det gällde att nå ett mål han satt sig före och detta verkade eggande och inspirerande på alla hans kamrater i Ungdomsringens led. Många framgångar ha därför kunnat inregistreras under dessa år.

Vid Ungdomsringens jubileumsstämma i somras erhöll Gustaf Karlson Hazeliusmedaljen och några veckor senare förlänades han Vasaorden i extra ordenskapitel. Vi, som stått honom nära, känna stor tillfredsställelse över att hans livsverk sålunda blivit offentligt uppskattat. Och att han hann få uppleva det.

Vän och kamrat var han av synnerligen stora mått — alltid redo att hjälpa eller lämna ett handtag. Under den kanske många gånger kärva ytan klappade ett varmt hjärta för vänner och för svensk ungdom.

Gustaf Karlson lämnar ett stort tomrum efter sig, som blir svårt att fylla. Vi komma alltid att minnas honom som ett föredöme inom ungdoms- och kulturvårdande verksamhet.

Sven Axéll.

Stiftaren och ledaren av Svenska ungdomsringen för bygdekultur och nastikvaktmästaren i Vasa real Gustaf Karlson, avled på lördagen efter ett par månaders sjukdom, med har en i många avseenden lig man och en banbrytare ino folkliga hembygdsvärden gått b

Gustaf Karlson var född i Elåda 1886. Redan från ungdomen var han livligt engagerad i bygderörelsen och var sedermera som medlem i Kulturella ungdomsgillet med om att skapa den vackra bygdegården Solsäter ute på Tyresö. När Kulturella ungdomsrörelsen startades av bl. a. prins Eugén på plats i styrelsen självfallet v Gustaf Karlson. Han tog initiativ till bildandet av Ungdomsringen för bytur år 1920, vars ledande själ ha allt sedan dess och vars hedersord han blev 1943. Han har rest land i kring och bildat föreningar och intresserat sig för folkdansen, se gjort stora tjänster. Att de gamla gedanserna kunnat räddas från i dig glömska är till stor del hans fö När den hittills största interna folkdansstämman med 3.000 deltagare 20 nationer gick av stapeln i Svenska sista fredssommaren, var han och inspirerande och organiserande bakom denna jättelika manifesterade hembygds-kärlek.

Det var också Gustaf Karlson som initiativet till samkvämsverksamhet ungdomen för ett tjugotal år sedan denna verksamhet vid Vasa real h som ett mönster för hela landet. arbete för ett sundare nöjesliv i skaffat sig vänner långt utanför tusenhövdade ungdomsskara som såg sin ideelle välgörare. För sin set erhöll han även Vasaorden.

Närmast sörjande är maka och