

## Sörmlandsspelman 95 år.



Melker Andersson.

95 år fyller om lördag hemmansägaren Melker Andersson, Östorp, Husby-Uppunda socken. A. är Husby-Uppunda sockens äldste spelman och har bevisat åtskilliga spelmansstämmor. Den senaste var, då han såsom 92-åring deltog i spelmansstämman i Anhammar. Fiolen kan han ännu hantera med talang, när han blir ombedd att spela. A. är även intresserad av trädgårdsskötsel. Dagligen vistas han uppe och tager då gärna en spatsertur i sin kära trädgård för att se hur det växer och blommar.

A. föddes på gården Snesta i Råby-Rönö, där fadern var lantbrukare. Yngst bland nio syskon fick han tidigt lust för trädgårdsyrket och kom i unga år som trädgårdselev till Täckhammar, som på den tiden ägdes av greve Hamilton. Efter några år flyttade A. till Kappsta i Lid och sedermera till Fiholm i Jäders socken. I Gillberga fick han än vidare utveckla sig som trädgårdsodlare. Om vintrarna deltog han i timmerforslingarna från skogarna fram till gården. Det var stora träskmarker att fara över och kunde ibland vara rätt så besvärligt. Omsider startade A. egen trädgårdsrörelse, först i Linde och sedan i Västerås. Priserna för trädgårdsalster voro på den tiden rätt låga, varför A. sålde sin trädgårdsaffär och återvände till sin hemsocken Råby, där han år 1896 inköpte gården Torsberga. Han gjorde sig där känd som en duktig lantbrukare. 1896 kom gården Östorp i Husby-Uppunda i A:s ägo. Gården brukas nu av den 66-årige sonen. A. har en stor skara barnbarn och tvenne små piltar äro sonsöner till honom.

Trots den höga åldern är A. ovanligt kry. Han äger också sina själsförmögenheter i behåll och är i besittning av ett särdeles gott minne. Gärna berättar han om gångna tider. På förfrågan om va. han tycker om tiderna nu i jämförelse mot förr, säger han, att dessa nu äro bra med sina kommunikationer, men allt är dock mycket för dyrt mot vad det var under hans uppväxttid. Rätträdig och gemytlig har A. gjort sig omtyckt av alla, som kommit i beröring med honom. Många vänner komma säkerligen att om lördag hedra den krye 90-åringen.

## Sörmlands äldste spelman är död.

M. Andersson i Husby-Uppunda avliden.



Melker Andersson.

På nyårsdagen avled hemmansägaren Melker Andersson i Östorp, Husby-Uppunda socken, i sitt 96:te år.

Melker Andersson var jordbrukare, men han var också känd vida omkring som spelman. I unga år spelade han vid festliga tillfällen överallt i sin bygd, och ännu vid sena år hanterade han sin fiol vid offentliga tillställningar, däribland som 92-åring vid spelmansstämman på Anhammar. Mera enskilt spelade han ännu under sin sista tid.

A. var född på Snesta i Råby-Rönö socken, där fadern var lantbrukare, och han var yngst bland nio syskon. Han kom i unga år som trädgårdselev till Täckhammar, som på den tiden ägdes av greve Hamilton. Efter några år flyttade A. till Kappsta i Lid och sedermera till Fiholm i Jäders socken. I Gillberga fick han än vidare utveckla sig som trädgårdsodlare. Om vintrarna deltog han

i timmerforslingarna från skogarna. Omsider startade han egen trädgårdsrörelse, först i Linde och sedan i Västerås. Sedermera återvände han till sin hemsocken Råby, där han år 1896 inköpte gården Torsberga. Han gjorde sig där känd som en duktig lantbrukare. 1896 kom gården Östorp i Husby-Uppunda i A:s ägo. Gården brukas nu av en son.

Den gamle odalmannen och spelmannen är nu borta, men hans minne skall nog leva länge i bygderna. Melker Andersson har glatt många med sin fiol, han har också förvärvat vänner genom sitt alltid glada lynne. Han var en präktig man. Med honom har Sörmlands och troligen hela Sveriges äldste spelman gått ur tiden.

Barn och barnbarn äro de närmast sörjande.

1935