

If

ii

*

kttiAt,)

J t ^ i u J e a A t u

t
V

W • S .

SÖRMLANDS SPELMÄN PÅ KVARTSSEKELFEST

Polskor, brudmarscher och låtar avlöste varandra vid mötet på Julita skans.

KATRINEHOLM den 21, juli. — I början på 1920-talet for spelmannen Jon Erik öst från Hälsingland omkring i sömmlandsbygden och spelade allmogelåtar. Tonerna från hans flera hjälpte till att ge liv åt ekon, som för länge sedan nästan helt tystnat i Sörmland. Andra felor plockades fram, folkmusiken kom till heders igen, spelmännen började samlas till möten, och slutligen — det var år 1925 — bildades där Sveriges första spelmansförbund. Det förbundet firade nu sin 25-årsfest på Julita skans till tonerna av spelmansfelor från Medelpad i norr till Blekinge i söder.

Etthundrasju var spelmännen och omkring femtusen var åhörarna, som samlades kring förbundsordföranden Gustaf Wetters granna och fryntliga gestalt, där han stod på podiet i Julitahagen färdig att ta hela världen i famn. Han hade skäl att se glad ut, Gustaf Wetter. Dels lät det så väl-signat bra från alla hans kära spelmansbröder, och dels hade vädrets makter alla mörka föraningar till trots blivit stämman gunstiga. Och slutligen stod han i spetsen för en mycket livskraftig förening, som på 25 år ökat sitt medlemsantal från omkring 30 till 143, som tillkämpat sig en aktad ställning i bygdens liv och som rent av mycket starkt bidragit till folkmusikens upplivande i Sverige. Med (Sörmlands spelmansförbund som förebild har nämligen landets övriga spelmansförbund bildats.

T Polskor, vallåtar, gånglåtar och brudmarscher avlöste varandra vid denna spelmansfest, och de spelades på många olika instrument: fiol, nyckelharpa, spilopipa, bockhorn och allt vad de hette. Men inte endast i toner utan också i ord hyllades spelmansförbundet. Professor Andreas Lindblom talade för Nordiska museet, och landshövding Bo Hammarskjöld högtidstalade och hyllade allmogemusiken. Utmärkelsestecken delades ut till flera personer. Sålunda fick kapellmästare Lennart Lundén i Katrineholm förbundets guldmärke, Gustaf Wetter fick Sörmlands hembygdsförbunds plakett av landshövdingen, och Bernhard Boström, Katrineholm, Seth Karlsson, Ivar Hultström och Gustaf Wetter fick bokgåvor, som överlämnades av intendenten på Julita skans, d:r Marshall Lagerqvist. Hyllningar framfördes också från Sörmländska ungdomsringen genom landsantikvarie Ivar Schnell i Nyköping, och telegram lästes från hedersmedlemmen K. Alex Carlsson i Chicago. Operasångaren Folke Andersson och hans broder Lars Andersson sjöng och NOV:s danslag från Katrineholm dansade.