

Katrmeholms-Kuriren

måndag-en den 16 februari 1953

Rekordtillslutning i går på de sörmländska spelmännens musikfest

Södermanlandsspelmansförbundsårsmöte (årsmöte) å ABF-lokalen i Eskilstuna i går samlade rekordpublik — cirka 150 personer. En del nyheter ventilerades, bl. a. den tidigare omtalade studieverksamheten. Spelmansförbundet seglari förlig vind och under året har inte mindre än 40 nya medlemmar tillkommit.

Östergötlands spelmansförbund företräddes av ordföranden Sven Hardahl och Stockholms spelmansgille av Ragnar Schelén. En tyst minut ägnades minnet av två under året avlidna medlemmar. Från förbundet förste ordförande Seth Carlsson, numerabosatt i Småland, upplästes en telegrafisk hälsning.

Under årsmötet omtalades att landstingsanslaget å 5,000 kr. för utgivande av sörmländska låtar skall fonderastills summan uppgår till 35,000. Pengarna skall under tiden förvaltas av förbundets kassör och underkastas kontroll av landstingets revisorer.

I likhet med tidigare år kommer en folkmusikens dag att anordnas i sommar. Förslag framlades också om att samla Östergötlands, Närke och Västmanlands spelmän till en stor spelmansträff i Katrineholm med Sörmlandsförbundets medlemmar som värdar.

En söndagi augusti kommer föreningen Norden att hålla en stor nordisk kulturell dag i Norrköping, då allmogespelmän från hela Skandinavien skall medverka.

Bildningskonsulent Nils Österberg gav informationer om hur studiecirkeln i folkmusik, som blir anslagsberättigade, skall organiseras. Han gav också upplysningar om vilka böcker i ämnet som finns att tillgå i centralbiblioteket, vilket också

besågs under ledning av centralbibliotekarie Gunvor Nyman.

Folkskollärare Gustaf Wetter i Katrineholm berättade om sörmländskalåtar och spelmän med ledning av det stora materialet som insamlades åren 1935—36. Det blev en mycket uppskattad programpunkt liksom direktör Arvid Reuterskiölds demonstration av äkta näverlurar från Dalarna, av vilka han efteråt sålde några stycken. En av dem hamnade f. ö. i Katrineholm.

Hr Alvar Rosén i Samfundet för hembygdsvård spelade upp en bandupptagning av Vingåkersspelmän Axel Westers berömda knäpp-polska liksom intervjun med honom.

De olika lagens uppspelning av melodier, representativa för respektive bygd, blev den verkliga musikfesten. Dessutom intogs middag.

Till ordförande i förbundet omvaldes musikkonsulent Jan Martin Johansson. Adjungerande ledamöter blev Fritz Grandin, Kungsör, Hugo Steen, Eskilstuna, Axel Pettersson, Nyköping, och Erik Jansson, Vingåker. Dess tjänstervar nya för året liksom befattningens arkivarie, vilken hr Rosén utsågs till. Han skall ha hand om förbundets handlingar och upptecknade låtar, som skall hållas tillgängliga för intresserad forskning.

t

F. d. Möbelhandlaren

John Johansson

* 26/? 1870

t 15/2 1953

Katrineholm den 16 febr. 1953.

ANNA

Harald och Elsa

Bernt Barbro

Margareta och Göte

Ann-Charlott

Ann-Marie och Yngve

Per Jens

Vida, vida min dröm mig
för
bort från förgängligheten.
Jordens oro ej mer mig
stör,
all dess strid är förgäten.
Högt över blånande
rymders sfär
aningens vingpar mig
sakta bär
hän mot oändligheten.

Enligt önskan äger jordfästningen rum i stillhet.

Meddelas endast på detta sätt.

Dödsfall

— Före Möbelhandlaren Johan Johansson avled på söndagen i sitt hem på Bievägen 12 i Katrineholm i en ålder av nära 83 år. Han var född vid Ede, Västra Vingåker, och drev i ett 25-tal år möbelaffäri Vingåker. Sedan år 1928 var han bosatt i Katrineholm. Folkmusik och hembygdsvård var hr Johanssons stora intressen. Han hade varit spelman i Sörmlandsspelmansförbundet och under sin Vingåkerstid var han synnerligen aktiv inom hembygdsvården och var en av dem, som skapade hembygdsmuseet i Vingåker. Den avlidne efterlämnar som närmast sörjandemaka, tre barn samt barnbarn. Av barnen är sonen Harald Edenäs, folkpartiombudsman i Katrineholm, dottern Margareta gift med disponent Göte Ekholm, Kättilstorp, och dottern Anne-Marie gift med tjänstemannen vid HSB i Stockholm Yngve Dahlgren.