

## Skogskarlarna gav hundralapp Hjälpte den njugga staten

VALLMOTORP. (SvD:s utsände medarbetare.) Sörmlandsbrisen svepte från Katrineholm och ordnade vindrufs på jordbruksminister Gösta Netzén, när han med liljekonvalje i rockuppslaget lyriskt flätade in Sommaren den sköna vid invigningen på tisdagen av Skogsbruksskolan i Vallmotorp. Själv fick han titeln "Skogsminister" inristad på en minnestavla. Ryttmästare Lars von Stockenström stod honom inte efter. Han skämtade om vilse vall i Vallmotorp, när han som ordförande i Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län bjöd alla välkomna. För dagens donation svarade länsskogvaktmästare Gösta Wahlström. Han och andra skogskarlar i Nyköping satsade en hundralapp "eftersom statens anslag är njugga". Så glatt gick det till i Mälarmården.

Det där med Mälarmården låter dolskt och John Bauerskt trollfyllt, men den västliga utlöparen av ett stort skogsbälte är en folkvisa i Sörmlands fagreste litet sötaktiga lövton.

I en backe ner mot sjön planterades 200 ekar så ännu om tusen år skall folk här veta vad som skedde den 2 juni 1960. De virades i violiners väljud av spelmännen Gustaf Wetter, Erik Lindell, Allan Carlsson och Ernfriid Andersson från Katrineholms spelmanslag. Stöddiga gossar i mollskinnbyxor och roströda västar. De var praktfulla som bofinkshänar, Kantor Nils Segerberg störtade till med sina sjungande Flodabarn, idel silverklockor. Församlingen av råbarkade skogskarlar nästan snyttade av invigningsglädje.

### HÅSTEN TILL HEDERS I SKOGEN

Länsjägmästare Ragnar Hjorth flätade in historiska data och moderna siffror. Han sade att skolan kostat 1,3 milj. kr. Staten gav

½ milj., landstinget ¼ milj. Resten är från enskilda givare. Inget landsting i riket lär ha varit givmindare. Man bugade för så upplysta tyranner. Skolan togs i bruk redan i oktober 1959 och har hittills haft 200 elever.

Hr Netzén flätade in litet Sexland och Sjuland på tal om vår rationella skogsskötsel, men det bet just inte i det gudafagra vädret.

Ingenjör Sixten Magnusson, fin på skogsvårdsskolor, har ritat den vackra anläggningen, en lång låg långa, som inte gör våld på sin omgivning. 34 elever i 17 tvåmansrum, därtill en äldre sommarförläggning för 15 ungdomar. De är i åldern 16—20 år. Bondsöner, lantarbetare, skogsvårdare samsas. Den skogliga lärlingskursen på totalt 46 veckor anses som viktigast, betonade utbildningsledaren, jägmästare Mats Hemming, i skogsvårdsstyrelsen. Pojkarna får lära sig köra, en nästan glömd färdighet, men skogsbruket har gett den



Länsjägmästare Ragnar Hjorth och ryttmästare Lars von Stockenström planterar en ek, med Katrineholms spelmanslag som åskådare i bakgrunden.

lätta ardenner en ny giv. Traktörerna kan få böka på åkrarna.

### TJÄDERLEK I FESTEN

Verktygvården och motorsågningskursen slår bra. Pojkarna skärpte verktyg och hade knappast tid över att kika på allt invigningsfolket. Vid ett samkväm i matsalen fick länsskogvaktarna Gottfrid Wikner och Gösta Wahlström guldpengen "För nit och redlighet". Och sen kunde hr Netzén tacka för trev-

naden och därvid med fog förmoda att han i motsats till regeringen i Stockholm hade en klar majoritet bakom sig, när han formade gästernas välgångsönskan, Kanske det hördes till Harpsund, som inte ligger långt från Vallmotorp. Jo, det var sant, skogsarbetaren Thor Karlsson, knogade fram med en oljefärgtavla från Kolmårdens skogisar. Det var något med tjäder på spel, ehuru icke av Bruno Liljefors.

SVALE

bund  
lund,  
holm,

NS

skapt  
och  
tju-

iggelse  
mmars  
r samt  
fellösa.  
räd på

rtsatte  
d kul-  
spel-  
00-tals-  
k, Sol-  
fram-  
alsdan-  
inslag.  
ansför-  
n. Det  
fylla.  
m och  
r bru-  
l. S.