



Ordföranden Gustaf Wetter överlämnar här en liten belöning åt en av pionjärerna, C. G. Axelsson, Flodafors, för alla de låtar han upptecknat åt spelmansförbundet.

Spelmän från hela landet mötte upp till 35-årsjubileum på Julita skans

Julita skans mötte på midsommardagen sina spelmän med störtregn. Folk stod under paraplyer och satt inkrupna i bilar. Men det är tydligen inte tillräckligt för att avskräcka någon spelman. I drypande långroc-sar och med fiolerna ömt tryckta under armbågen kom de från hela Sveriges land.

En glad och frejdig Gustaf Wetter hälsade alla välkomna till Södermanlands spelmansförbunds 35-årsjubileum. Snart delade de massiva molnbankarna på sig. Under tonerna av Västringe gånglåt tågade de nära hundra spelmännen upp på scen. Och hela tiden välldes det in folkmusikälskare genom portarna. Publikciffran var omkring 4,000.

Med en allomfattande dirigentförelse satte folkskollärare och ordföranden för Södermanlands spelmansförbund Gustaf Wetter, Katrineholm, fart på stråkarna. Familjen Wetter var talrikt församlad på de första bänkraderna. Sonen Jan, vägingenjör i Kiruna

och Björn, tandläkare i Eskilstuna hade kommit för att bevittna pappans framgångar.

Gamla gånglåten från Dalarna, Till Gudom och sommarens glädje bildade inledningen. Intendenten vid Nordiska museet och för skansen fil. dr Albert Eskeröd, uttryckte sin glädje över att i vår moderna tid få se så mycket folk samlas kring gammal svensk musik. Vidare framförde han sitt tack till spelmansförbundet för dess insatser under de gångna åren.

Så var det Pelle Jakobsson från Orsa, som trädde fram i knä-långt skinnförkläde och blåste in stämman med några naturtoner på långlur. Efter Eskilstunaval-

Fortsättning sidan 3

Spelmän ...

Fortsättning från sidan 1

var det slutspelat på ett tag av spelningarna och "utlänningarna" blev ensamma på platsen. Innan dess presenterades fem pionjärerna, som varit i ånda från början. Dit hörde Wetter, Katrineholm, Seth Nilsson, Vinäs, Arvid Johansson, Katrineholm, C. G. Axelsson, Sjöfors, och Erik Eklund, Eskola. Där fanns idel gamla spelmän i spelmansleden.

Stämman mottog den 79-åriga etnologiprofessorn Yngve Nilsson från Västergötland folklåtshäfte. Han hade för resan ett toppluva, som tycks ha varit samtliga närvarande. Han stod den riksbeckante nyckelharreisten Erik Sahlström från

Tobo i Uppland, och där fanns Gösta Klemming från Överum med sin hummel. Som höjdpunkten på det hela kom landshövdingen Ossian Sehlstedt och major Nils Adlercreutz med fruar. Till hedersgästernas ära fick flicktrion Anita Eriksson, Margareta Pihl och Elisabeth Eriksson i Skedevi-dräkter sjunga om "Den blomstertid nu kommer" och "Den signade dag". Landshövdingen hedrades med Södermanlands spelmansförbunds guldmärke och därpå fick Gustaf Wetter mottaga Örebro folkmusikförbunds silvermärke.

Glada, trevliga trestegslåtar omväxlade därpå med fiolsolo av den oförbrännelige Laurell, Slängpolska från Vi och allt vad de gamla kända låtarna heter. Lutsångaren, Lars Andersson, Skogstorp, knäppte på sitt instrument och framförde stillsamt Glädjens blomster. Och samtliga höll med om att vi inte ville byta bort våra sköna blomster mot alla söderns yppighet.

Så satte sig Gösta Klemming från Överum till rätta bakom sin hummel och knäppte fram några för våra öron lite ovanliga — men vackra — toner.

Spelmansstämman avslutades med tal av landshövding Sehlstedt. Därefter blev det dans kring midsommarstång med små och stora barn. Middagen på Bäckstugan bjöd stämman på.

Och så fortsatte jubileet

På söndagen fortsatte jubileet. Först samlades man vid Floda kyrka för kransnedläggning på Ernst Granhammars och Ivar Hultströms gravar. Bertil Rydberg, Örebro, lade ner en krans från Sveriges spelmäns riksförbund. Högmässan i Floda kyrka avslutades av spelmännen med att de utförde Österåkers brudmarsch.

Bie komministergård fick också besök av spelmännen, som medverkade i en friluftskonsert.

Vid Fors samlades man först i gästbudsstugan, där bl. a. Pelle Jakobsson blåste i sitt kohorn. Sedan man hedrat Ernst Granhammar och Ivar Hultström ägnades en tyst minut för Vivan Granhammar, Ernst Granhammars nyss avlidna hustru. Folkskollärare Gustaf Wetter höll en kort parentation. Så stämde man upp Härlig är jorden.

Till minne av spelmansförbundets tillblivelse för 35 år sedan planterades en lind under högtidliga former.

Lite senare på kvällen blev det uppvisning i 1700- och 1800-tals

danser. 1800-talsdanserna framfördes i autentiska dräkter av sex par under instruktör Gustaf Pålbäck's ledning.

Spelmännen kunde skiljas på söndagskvällen i den fasta övertygelsen att stämman genomförts med stor bravur och med ett deltagarantal som aldrig förr.



Ingeborg Hultström vid den nya linden som planterades på Fors.



De tre flickorna i Skedevi-dräkter, som sjöng Den blomstertid nu kommer och Den signade dag, ses här tillsammans med yngsta generationen Wetter.

Hövdingen fick guld av länets spelemän



Stämman blåses in av Orsa-karlen Per Jakobsson. Det är inte näverlur fast den ser så ut. Den är av trä.

Södermanlands spelmansförbund firade på midsommardagen sitt 35-årsjubileum vid Julita skans. På grund av regn fick stämman uppskjutas närmare en timme.

Ett hundratal spelmän från olika delar av Sverige hade mött upp för att fira jubileet. Landshövding Ossian Sehlstedt hedrades med Södermanlands spelmansförbunds guldmärke och ledare för förbundet folkskollärare Gustav Wetter fick mottaga Örebro Folkmusikförbunds silvermärke. Bland de spelmän som infunnit sig märktes fem som varit med ända från starten, nämligen Gustav Wetter, Katrineholm, Seth Karlsson, Bynäs, Arvid Johansson, Katrineholm, C-G. Axelsson, Flodafors och Erik Eklund, Eskils-

tuna. Fil. dr Albert Eskeröd, intendent för Skansen och Nordiska museet tackade förbundet för dess insatser under de gångna åren. Så var det Orsaspelemannen Pelle Jakobssons tur att blåsa in stämman. Bland de mer ovanliga instrumenten märktes nyckelharpa som spelades av Erik Sahlström, Pelle Jakobsson spelade på kohorn och Gösta Klemming, Överum, på kummel. Särskilt hedrad för sin närvaro blev 79-åriga professorn i etnologi Yngve Laurell som var Västergötlands representant.

E
T
a
S
I
r
n
n
tr
ic
til
Al
en
fir
lin
ko
oc
:
Bl
lia
ocl
ler
ble
ral