

NT-ÖD måndagen 27 juni 1960



Fem herrar som varit med i Södermanlands spelmansförbund från starten: fr. v. Arvid Johansson, Katrineholm, Eric Eklund, Eskilstuna, Set Karlsson, Vinäs, Gustaf Wetter; Katrineholm, och C. G. Axelsson, Flodafors.

SPELMANSJUBILEUM VID JULITA SKANS

Julita skans med Öljaran som dekorativ bakgrund är som skapt för glada spelmän i midsommartid. Den yppiga grönskan och de blå vågorna, de färgrika Sörmlandsdräkterna, allt ger en tju-sande tavla av livsglädje.

Vi besökte stämman på midsommardagen. Mycket folk från när och fjärran hade sökt sig hit.

Så tågade musikskaran upp på podiet och fryntlige dirigenten Gustaf Wetter från Katrineholm höjde stråken och alla klämde i för kung och fosterland. Stämningen blev hög från början. Några låtar ur mängden kan vi nämna: Nyköpingsvisan, Vingåkersvisan, Flenno kyrkmarsch av C. G. Axelsson samt Visa från Adalen. Programmet upptog även kulturell dans till musik av spelmännen. Skönt att slippa höra klagande saxofoner!

Spelmansförbundet medverkade på söndagen vid högmässan

i Floda kyrka. Kransnedläggelse förekom på Ernst Granhammars och Ivar Hultströms gravar samt på Nils Erikssons grav i Mellösa. Vid Fors planterades ett träd på denna 35-årsdag.

Jubileumsstämman fortsatte sedan på Julita skans med kulturell dans till musik av spelmännen, uppvisning av 1800-talsdanser med Gustaf Pålback, Solna, som instruktör. Senare framförde samma trupp 1700-talsdanser, två mycket tilltalande inslag.

Vi önskar detta spelmansförbund all lycka i framtiden. Det har en stor uppgift att fylla. "Fridens tulipanaros varjom och enom", som Gustaf Wetter brukar säga.

A. S.

SK

Va
frå
Ne
So
i V
ne
Ha
Sk
ge
an
an

De

dolsl

men

stort

Sörn

lövte

I

des

skall

den

liner

Wett

och

holm

i m

tar.

hans

de

barn

gen

snyf

L

flät

derr

kost

Stråkfest i Julita

*En stråkarnas dag blev det när Sörmlands spelmansför
jubilerade midsommardagen på Julita Skans. Drygt hu
spelmän från nio provinser, deltog och över 2.000 fick
med om en högtidsstund i värmande sol efter åsksk\
Landshövdingen fick spelmansmärket och förbundets
själ, folkskollärare Gustaf Wetter, hyllades. På bilden
ovan ses långlurblåsaren Pelle Jakobsson från Orsa
vakta fru Millis Wetter och barnbarnet Birgitta.*
