

Det var en gång — det är ett par år sedan — en pensionär i Katrineholm, som tyckte att folkpensionärsföreningen hade så många goda gamla spelmän i sina led att de gärna kunde börja spela tillsammans i stället för att sitta i sin ensamhet och fila någon gång när andan föll på. Edvin Larsson var mannen med initiativet. Och hur det var, så fick han de andra med på tanken.

De gamla spelmännen plockade fram de i flera fall nästan glömda »spellädorna» och började trollo fram den ena gamla melodin efter den andra. Fingrarna kom i trim och spelglädjen sporrade till friska tag. Nu har folkpensionärsföreningen i Katrineholm ett perfekt

spelmanslag med pojkar och en flicka, som spelar som i forna dar.

Tyvänn var inte initiativtagaren till laget med på onsdagskvällen, då spelmännen svarade för att diabetesföreningen i Katrineholm fick rejäl underhållning. Det var mången som det spratt i benen på och det dröjde inte länge efter kaffet förrän flera tog sig en svängom på dansgolvet i Folkets hus B-sal, där man höll till.

På bilden ses bland spelmännen från vänster Rickard Larsson (78 år), Ernst Persson (69), Göran Lindblom (73), Knut Roxström (68), Arvid Johansson (78), Albert Andersson (71) och gitarristen fru Agnes Johansson (68).

Dubbelt så gammal

Katrineholms pensionärsförenings spelmanslag är egentligen en dubbelt så gammal sammanlutning, som i gårdagens tidning sades. Det var, enligt vad som efteråt meddelats, redan för fyra år sedan som det första initiativet till detta spelmanslag togs. Och då var det spelmannen Albert Andersson, som var den samlade länken. Han är alltså en av de drivande krafterna i laget och flink med stråken som i yngre dagar.

Jobbigt för spelman i danslystet Vingåker

När seklet var ungt dansade man både lördagar och söndagar i skyttepaviljongen i Vingåker, och villigt och glatt betalades det fem eller tio öre för varje svängom. "Lyttersta-Kalle", alias Karl Viktor Olsson, Jägaregatan 22, kan berätta härom, ty på den tiden hanterade han handklaveret vid dessa tillställningar. Nu är dansbanan ett minne blott, men den duktige dragspelaren lever i högönskelig välmåga och fyller 70 år på måndag.

"Lyttersta-Kalle" torde vara välbekant för de äldre vingåkersborna. Han var nämligen under några år flitigt i elden som musikanter och spelade tillsammans med bröderna Einar och Oscar Wester. Vid Lärkparken i samhället började trion sin långa rad av engagemang. På den tiden räckte det inte med att lördagsdansa, utan även söndagarna tog ungdomarna i anspråk till att motionera benen på detta sätt. Det var därför slitigt att vara spelman och särskilt för "Lyttersta-Kalle". Han knegade nämligen till fots den 8 km långa vägen från hemmet till spelningen i samhället. Ville det sig illa så blev det alltså två "vändor" en del helger. I fem år hyrde "de tre" skyttepaviljongens dansbana, och vidare var de engagerade vid "svängomkvällarna" i Vannalabacken. Där nu Vingåkershems stora fastigheter ligger hade man nämligen en dansbana fordom, men liksom de båda förutnämnda har den skattat år förgängelsen.



"Lyttersta-Kalle" fyller 70.

Den snart 70-årige spelmannen har emellertid inte bara spelat sig igenom livet utan också fått känna på hårt arbete. I yngre år var han således prämskeppare på Tisnaren, då kanaltrafiken fick för fullt. Timmer och spannmål