

# Spelmansstämman vid Djulöbadet en verklig folkfest trots vä



Midsommarfirandet i Katrineholmsbygden blev trots blåst och kyla i vanlig ordning en folkfest av större format. Sörmlands spelmansförbunds spelmansstämma, som i år förlades till Djulöbadet i stället för Julita skans, samlade en hel del folk, iksom den traditionella midsommarfesten i Ericsbergs slottspark.

I spelmansstämman vid Djulö deltog ett 80-tal glada spelmän från bl a Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland och Östergötland. Spelmansförbundets ordförande, Gustaf Wetter, dirigerade musikerna med säker hand, och lockade med sitt frejdiga humör publiken till många glada skratt. Kommunalborgmästare Hilding Hjelmberg hälsningstalade och vände sig särskilt till landshövding Ossian Sehlstedt med fru, som övervar stämman. På programmet stod vidare uppvisning av NOV:s folkdanslag samt dans runt majstången till spelmännens musik.

Midsommarfesten i Ericsberg inleddes med predikan av kyrkoadjunkt Ingvar Anderzén, var-

Mittenbilden visar två av de glada spelmän som deltog i spelmansstämman vid Djulöbadet. 78-årige Rickard Larsson (till vänster) och 10 år yngre Ernst Persson, båda

från Katrineholm, framför en glad polkett medan förbundets ordförande Gustaf Wetter (till höger) lyssnar.

Bilden till vänster visar prinsen (alias Christina Bonde)

i sångspelet "Östan om solen och västan om månen", som framfördes i Ericsbergs slottspark på midsommardagen.

Miss Midsommar 1961, Siv Stenberg syns längst till höger.

efter Verdandis folkdanslag framträdde. Sångspelet "Östan om solen och västan om månen" ur Törnrosa framfördes av medlemmar ur Röda korset och Ungdomens Röda kors, och vidare bjöd ABF:s kvinnliga elittrupp på ett gymnastikprogram. Expe-

ditionsföreståndare Helge Hellqvist, Katrineholm, svarade slutligen traditionsenligt för en stunds underhållning. Miss Midsommar 1961 korades på midsommardagen i Östdals hage. Katrineholmsflickan Siv Stenberg erövrade titeln och erhöll som pris en Ålandsresa. De sex flickor som deltog i tävlingen presenterades för publiken på midsommarafton. Siv kröntes av överläkare Torsten Ernberg, som i vanlig ordning höll ett kort tal den sköna.