

iVf-ÖD måndagen 28 augusti 1961

onarer Spelmansstämma i Brevens bruk solig fest med 700 person

ätort antal inbjudna
rer roades hjärtligt
gruppen Fyrklövern i
rs Folkpark på sönn-
rmiddagen. Förutom
rs inslag bjöds man
meldans, ett politiskt
e och en kaffetår.

met försköts en halv-
under denna fick spel-
ivald Larsson och Sand-
dön spela ett antal lä-
liken. De båda svara-
r dansmusiken mellan

tan Svante Lundqvist
;una höll ett anförande
litiska dagsläget. An-
rikespolitiken berörde
smarknaden och Rom-
nt inrikespolitiskt hö-
ide tronskifte och så-
irskilt berörde pensio-

stunds gammeldans
[ekande återkom man
n, och den här gän-
t revygänget Fyrklö-
kövde som tog sceneri
Det var ett sprittan-
yckande program med
sketcher och sång
al framförde de fem
srcket lyckat potpurr-
Dahlqvist-melodier



sterhyllning var de Uppmarsch av östgötar vid spelmansstämman. I första raden från vänster syns Sven Har-
»musik och en kaffe Hans Bergström, Nils Pettersson och Östergötlands spelmansförbunds ordförande Bengt Carls:
alla från Norrköping.

Ett 60-tal glada spelmän från Närke, Södermanland och Östergötland deltog på söm-
gen i den traditionella spelmansstämman i Brevens bruk utanför Vingåker. Det var sjunde å-
i rad som stämman hölls vid Brevens bruk och för värdskapet svarade Södermanlands spelma-
förbund. En mycket familjär stämning rådde i solskenet på festplatsen där omkring 700 pc-
söner hade samlats.

De tre spelmanslagen tågade
först under musik med sina fa-
nor i spetsen genom samhället
till festplatsen där stämman in-
leddes med välkomsttal av jäg-
mästare Johan Gripenstedt.
Tacktal hölls av Södermanlands
spelmansförbunds ordförande

Gustaf Wetter, som även höll
parentation över en bortgången
medlem A. P. Östlund. Därefter
utfördes en psalm för två
fioler av B. Rydberg och A.
Forsgren och så var stämman i
full gång.

De tre förbunden spelade var

för sig och gemensamt. I pau-
sen var det uppvisning av
MOV:s folkdanslag från Katri-
neholm samt lekar för ung och
»ammal under ledning av Gul-
lan Lindström, Katrineholm. I
den andra avdelningen visade
bl a tvillingarna Anselm och Al-
lan Hällström, Lyngöhlen, Ös-
tergötland, med ett par fiolso-
lon på ett intressant sätt hur
folkmusiken muntligt fortlever
från far till son. Stämman av-
slutades rhed att ett par av spel-
männen tog upp en gammaldans
på gräsplanen i vilken även all-
mänheten deltag.