

årets Tosia bonnadag

Så vackert väder har det inte varit på länge som under veckoslutet. Lagom varmt och ändå solken bjöds och en festligare inramning än naturen själv kan man väl knappast få. Polisen räknar med att omkring 60,000 personer

besökte årets festligheter och nog märktes det alltid för hela festom-

rådet var som en kokande haxkittel.

I år hade man avgiftsbelagt hela tillställningen genom att ta en krona i inträde, även där marknadsstånden var belägna. Detta mötte kraftig kritik hos allmänheten, inte minst därför att inga utgångsbiljetter lämnades. Vi har varit i kontakt med kulturvårdsnämndens ordförande, färghandlare Nils Ohrstedt och stadskamrer Eskil Ferm, som tycker att det var en billig avgift. Varför nian tar inträde i år och så att säga bjuder allt i ett paket är helt enkelt därför att allmänheten samtidigt har tillgång till hela festområdet och att man bjöd på uppträdanden och festspele båda dagarna till långt fram på natten. Detta kostar pengar och frågan är väl om denna lilla tribut från allmänhetens sida kan täcka våra utgifter. Det är det största arrangemang vi haft någon gång säger hr Ohrstedt som tidigare varit med om bl. a. ett par större festspel i samband med Tosia Bonnadag.

Tosia Bonnadan i radioprogram

Ett specialprogram med glimtar från Tosia bonnadans festligheter bjöd Sveriges radio på i program 1 på söndagseftermiddagen. Det presenterades av Lars Madsén, som lätt och okonstlat åt lyssnarna förmedlade litet av den festglädje och stämning, som behärskade årets folkfest i Brunnstaden. En

kort historisk återblick på begreppet Tosia bonnadan och vad det inrymmer följdes av folkmusik och folkvisor av varierande slag och med Gunnar Hahns folkdansorkester, Busk Margit Johnsson och Bialittsångaren Lennart Kjellgren samt sångkören 'm. fl. som medverkande. Ett trevligt program, där man dock tyckte att de allsjungande ronneyborna och publiken i övrigt sorgligt försummade sin chans, att ordentligt låta höra sina röster i etern.

Besvärligt hitta parkeringsplatser

Den bilande allmänheten till Tosia bonnadan i Ronneby i går hade inte lätt att hitta parkeringsplatser, trots att man ordnat med extra parkeringsplatser, överallt såg man på eftermiddagen bilar parkerade i Ronneby, men man måste konstatera att det hela åhr Ohrstedt som tidigare varit med om bl. a. ett par större festspel i samband med Tosia Bonnadag i stod bilar på väg mot Ronneby

så långt ögat kunde se och polisen fick i all hast leda trafiken på annat sätt för att få ordning på det hela igen. I övrigt rapporteras inga trafikmissöden.

Pengar stals vid lägenhetsinbrott

Vid ett inbrott i en lägenhet i Ronneby har tillgripits mellan 400 och 500 kr. i kontanter. Man misstänker att det varit en tjuv som utnyttjade tillfället att göra en kupp då så mycket folk kom till Ronneby och därmed lättare kunde klara sig undan.

SJ:s godsmagasin gjorde på lördagen anmälan om att stöld av gods blivit begånget och utredning om detta pågår. Vidare har stölder vid fyra tvättautomater i Ronneby förövats.

Bil länsad på kläder

En person som haft sin bil parkerad i Brunnsskogen blev åtskilligt förvånad då han skulle hämta den. Under tiden hade någon varit framme och stulit en del kläder och andra föremål. En person har anhållits som misstänkt för en del stölder ur marknadsstånden. En tältare blev av med sin transistor och grammofoon.

Den nya hamnvägen från riks-15 vid Torköbacken till Ronnebyhamns och stadens centrum visade sig vara en bra väg för många bilresande österifrån till Ronneby på söndagen. Många utnyttjade denna utomordentliga väg och avlastade därmed mycket av trafiken som annars skulle ha gått rakt igenom Ronneby.

knep publikens hjärtan



Bland de många hundra svenska folkdansarna från Svenska Ungdomsringen befann sig också en liten trevlig grupp franska folkdansare. Det var "Les Compagnons du Bareuxai" från staden Dijon i provinsen Bourgogne, som av Ungdomsringen inbjudits gästa Sverige och här nu i Ronneby

gjorde sin Sverigepremiär. De blev hjärtligt hyllade under sitt deltagande i festtågen och bjöd både på lördagen och på söndagen på starkt uppmärksammade uppvisningar av franska folkdanser. Å bilden ovan ses de, klädda i vinarbetardräkter, svänga om i en munter polka.

SVENSKA DAGBLADET Tisdagen den 1.



STÄMNINGSFULLA GUDSTJÄNSTER 1 BRUNNSPARKEN OCH KYRKAN

Flera hundra morgonpigga ronneybor följde på söndagsmorgonen folkdansarungdomen på dess marsch från centrum ut till Brunnsparken. Där hölls gudstjänst i Brunnsparken och i kyrkan.

ningsfull och vacker gudstjänst i vilken vidare Gunnar Hahns blåsektion och SGV-kören medverkade med musik och sång. Det var en synnerligen vacker sommarmorgon i Brunnsparken och i kyrkan.

grad av de nationalklädda ungdomsringarna. Helgedomen var fylld till sista plats och under gudstjänsten, vid vilken kyrkoherde Östen Hårdh officierade, medverkade