

Kalrineholms-Kuriren

Grundad 1916 av
Knut Hellberg

80-årig spelman fredagen den 14 september

80 år fyller på måndag förre lantbrukaren Arvid Johansson, Eriksbergsvägen 12, Katrineholm. Det är en riktig spelman av gamla stammen. Han har spelat på många sörmländska bondbröllop tillsammans med Carl-Erik i Lind, Sköldinge, Per Johan i Hissjö och någon gång med Robert Nordström i Lerbo. Han är född i Hjulesta, Flöda, och ingfet bröllop av betydelse kunde äga rum i Flodabygden eller omgivande socknar omkring sekelskiftet, om inte Arvid i Hjulesta var med och spelade.

1925 var han med och bildade Södermanlands spelmansförbund. Det är nu inte många kvar av stiftarna. Han har alltid varit synnerligen aktiv i förbundet och aldrig tvekat att ta ett tag när en spelmansstämma skulle gå av stapeln. En längre tid tillhörde han styrelsen. För sina insatser har han tilldelats förbundets märke i guld och är nu sedan lång tid tillbaka hedersledamot i Spelmansförbundet.

Hans spelmansrepertoar var stor. De viktigaste och bästa av hans melodier upptecknades 1935 av musikamanuensen vid Musikhistoriska Museet, Olof Andersson, Stockholm.

Arvid i Hjulesta har alltid haft ett lättsamt sätt och en ovanlig förmåga att kunna berätta roliga historier och osanna berättelser ur livet. En mindre vanlig förmåga som tillfällighetsdiktare till alla bemarkelsedagar är också en av den ungdomlige 80-åringens meriter, och detta i förening med hans trevliga umgängesförmåga med alla människor har medverkat till att han är mycket omtyckt, inte blott av sörmländska spelmän och pensionärsföreningens lilla orkester, utan också av alla andra goda vänner, som han under sitt långa liv kommit i beröring med.

Gustaf Wetter