

dnl ng 'Z^fJ/UZ

Stor samling vid Jannes grav

Det vilade en ovanlig stämning ; över Gränna kyrkogård i lördags eftermiddag, då en stor skara människor samlades kring en enkel grav på "allmänna linjen", där den blinde spelmannen Janne Johansson-Vristel — Blinde Janne — vilar sedan 36 år tillbaka. Höstsolen bröt faktiskt igenom för en stund och bidrog till att skänka en ljus strimma kring högtiden och minnet av en man, som levde sitt liv på skuggsidan, gömdes i graven utan tysthet, men vars gärning och minne lever. Vid graven såg man anförvanter till den hädangångne, hembygdsföreningens styrelse, spelmän i glada dräkter, men också icke så få genuina grännabor, i skilda åldrar, vilka kommit tillstädes därför att minnet av Blinde Janne är levande hos dem.

Ett dussintal bygdespelmän från Södermanland med grännaättlingen läroverkslärare Gustav Wetter i spetsen tolkade på det instrument/ som Janne Johansson trakterade med stor skicklighet, ett stycke av det rika folkmusikarv som lever kvar. Det var en gammal andelig visa från Vingåker, det var pilgrimspsalmen "Härlig är jorden" och det var psalm 365 "Sorgen och glädjen de vandra tillsammans".

Hembygdsföreningens ordf. fabrikör Olof Fong erinrade om Janne Johanssons liv. En väl utförd gärning är mer bestående än gods och guld, sade han bl. a. och tolkade hembygdens hälsning och tack för vad Johansson givit och betytt. Han överlämnade den minnesvård, som hembygdsföreningen låtit resa på graven, i anförvanternas vård. Kyrkoherde W. Wendel talade om sången och musiken såsom en lovsång till den högste och förrättade bön. Blommor nedlades av sonen hr Tage Wristel och från Sveriges spelmäns riksförbund nedlades en hyllning i form av en lyra genom hr Wetter. Till sist uttalade kyrkoherde Wendel anförvanternas tack för den hyllning som visats deras hädangångne fader.

Spelmansstämma med gåvor.

Efter högtiden samlades hembygdsföreningens styrelse, spelmännen med anhöriga, Blinde Jannes släktingar m. m. till en stunds samvaro å Levéns matsalar, där middag serverades. Hr Fong hälsade välkommen och hr Wetter berättade i ett anförande om sina minnen av Blinde Janne och av sin fader Johan Wetter, även han flitig spelman. Han berättade, att ett stort antal av Blinde Jannes melodier blivit upptecknade, dels av Wetter, dels av andra, och hr Wetter överlämnade till hembygdsföreningen ett exemplar av sina uppteckningar.

När Blinde Janne deltog i riksspelmansstämman i Stockholm 1910 fick han ett spelmansmärke i silver — det första som utdelades — och detta överlämnades nu till hembygdsföreningens samlingar av sonen.

Hr Gustaf Wetter är född och uppväxt i Knopparp, Gränna landsförsamling, varifrån familjen för över 50 år sedan flyttade till Tranås. Tio syskon är i dag i livet och av dessa hade icke mindre än sju kommit till Gränna och deltog i lördagens högtid.

Efter samvaron å Levéns matsalar gjorde spelmännen ett uppskattat framträdande å Gyllene Uttern, och innan man lämnade Gränna hann man även ge en hyllning åt "Grännakungen" fabriker Bolling, som av sjukdom var i förhindrad deltaga i sammankomsten.