



Gustaf Wetter, andre man från höger, överlämnar sin unika bok till Skidfrämjandets ordförande Lennart Schüberg. De övriga är från vänster fru Lundahl, samt spelmännen Richard Larsson och Erik Andersson.

Skid- och friluftsförbundet i Katrineholm fick vid årsmötet i Ramsjöhult på fredagen en unik gåva, skänkt av folkskolläraren I; Gustaf Wetter. Han har i en väcker bok upptecknat 24 folksåtar som ofta spelades av den 1907 avlidne spelmannen och skraddaren Kalle Dahlgren, vilken i många år bodde vid Ramsjöhult. Ett par polskor i samlingen är ända från 1700-talet och vidare finns där den majstångsmarsch som Dahlgren alltid spelade när majstången restes vid Ericssbergs gods. Låtarna spelades för hr Wetter; vid upptecknandet av spelmännen" Rickard Larsson och Erik Andersson.

Bland de närvarande i Ramsjöhultsstugan på fredagskvällen var Kalle Dahlgrens 88-åriga dotter, fru Anna Lundahl, Forssjö. Fadern var på sin tid en mycket uppskattad spelman, alltid anlitad vid bröllop och andra festligheter.;

Katrineholms-Kuriren

# På skraddarns Ramsjöhult Mån, den 22 april 1963



Det skrevs ett stycke kulturhistoria på Ramsjöholm vid Skid- och friluftsförbundets årsmöte i storstugan häromkvällen. Nästgårds växte legendariske spelmannen och skraddaren Kalle Dahlgren upp. Två som minns honom ännu är spelmannen Rickard Larsson, Sjölandet, och 88-åriga fru Anna Lundvall, Forssjö — en dotter till Kalle Dahlgren. De båda var med vid Ramsjöhultsträffen och hr Larsson hade förstas fiolen med.

Den legendariske spelmannen Kalle Dahlgrens dotter har vid ett par tillfällen de senaste dagarna kallats fru Anna Lundvall. Det efternamn som skribenten begåvat henne med är emellertid felaktigt. Hon heter Lundahl.